

Tij-dingen ¹¹ 2023

28^e jaargang - verschijnt maandelijks - afdelingskantoor Koksijde

inhoud

- 4 Terug in de tijd: op schoolreis
- 8 Koksijde kleurt oranje
- 9 Beaufort24 belooft een straffe wind
- 14 Verlucht je huis ook in de winter
- 24 Wat is er te doen?
- 26 Ontwaken tijdens Reveil
- 29 Wat zijn de populairste insecten?
- 37 Jubilarissen in het zonnetje
- 43 Halloween-griezels gezien?
- 46 *De fakkel van Koksijde*



Colofon

Hoofdredactie: Thierry Boonefaes en Dries Dawyndt

Eindredactie: Ilse Chamon

Redactie: diverse gemeentelijke diensten

Lay-out: drukkerij Pattyn en Sofhie Legein

Redactieraad: Lander Van Hove, Ilse Chamon, Dries Dawyndt, Thierry Boonefaes, Marie Godderis en Sofhie Legein

Fotografie en bewerking: Sofhie Legein, Olivier Tilmant en Marie Godderis – tenzij anders vermeld

Verantwoordelijke uitgever: college van burgemeester en schepenen - schepenen van Communicatie Lander Van Hove

Tij-dingen te laat in de brievenbus? Geen nood!

Lees de XL-versie van ons infoblad via www.tij-dingen.be voor extra artikels en foto's.



Op zoek naar ezels in de Doornpanne?
Grote grazers, zoals ezels, helpen bij
het natuurlijke beheer van duinen door
vegetatie kort te houden.
Dit voorkomt overwoekering door
grassen en struiken waardoor
zanderige open plekken behouden
blijven.



Ontdek ons onroerend erfgoed dankzij Koksijdeverbeeldt.be



>> Herken jij de personen op deze foto? Bekijk de foto in groter formaat op www.tij-dingen.be/gemeenteschoolok1953

Dat waren nog eens goede tijden voor de gemeenteschool van Oostduinkerke: de jongens poseren voor de schoolreis in 1953. Alle kinderen van de school gingen op dezelfde dag samen op reis en natuurlijk ook naar dezelfde bestemming. Een moment om te vereeuwigen. Waar de reis heen ging, weten we niet (meer). Rechts onderaan knielt Marc Dezutter, hij is de enige van wie we de naam terugvonden.

Gemeenteschool van Oostduinkerke

De gemeenteschool telde in het schooljaar 1952-1953 vier klassen met samen 119 leerlingen. Het schoolhoofd was Joseph Joncheere, met als onderwijzers Charles Borgonie, Willy Vandenbussche en Roger Cornette.

Interessant weetje: dit schooljaar startte pas op 16 september door een polio-epidemie.

Herken je iemand op deze foto? Of weet je naar welke plek deze schoolreis leidde? Nam je zelf leuke foto's in Koksijde die ouder zijn dan 20 jaar? Contacteer de beeldbank via 058 53 37 62 of caroline.vandenbergh@koksijde.be

Info: www.westhoekverbeeldt.be, [Facebook.com/westhoekverbeeldt](https://www.facebook.com/westhoekverbeeldt), [Twitter.com/whverbeeldt](https://twitter.com/whverbeeldt)

Onroerenderfgoedgemeente

Koksijde voert een onroerenderfgoedbeleid. De opmaak van een eigen inventaris is hierbij een belangrijk instrument. De hoogste categorie van deze inventaris komt in aanmerking voor een gemeentelijke restauratiepremie.

Info: 058 53 21 05. Lees meer op www.koksijde.be/onroerenderfgoedgemeente

De burgemeester aan het woord

Het orgelpunt deze maand? De herdenking van Wapenstilstand of toch de seniorenweek? Liever luisteren naar een duister verhaal tijdens DOENKER? Of hou je meer van een boksmatch op Koksijdse zandgrond? November brengt heel wat topactiviteiten en we starten de maand met Halloween.

Tij-dingen: De Onze-Lieve-Vrouw ter Duinenkerk heeft een extra orgel?

Burgemeester Marc Vanden Bussche:

"Een gelukkig toeval eigenlijk. De Sint-Pieterskerk in De Panne wordt omgebouwd tot de bibliotheek en het orgel moest daar weg. Wij boden graag onze gastvrijheid aan. Onze 'kathedraal van het licht' had al een stevige reputatie voor zijn orgel en daar komt nog een extra exemplaar bij. De orgelconcerten veroverden een vaste stek op onze activiteitenkalender en lokken minstens 300 kijklustigen per concert. Een opsteker voor de orgelkring onder leiding van Carlo Wouters. Huisorganist Jan Vermeire leeft zich dan naar hartenlust uit."

T-d: Wat is uw favoriete orgelmuziek?

Burgemeester: "Uiteraard de finales van Bach. Wanneer alle registers worden opengetrokken."

T-d: De herdenkingen op 11 november blijven bijzonder?

Burgemeester: "Meer nog; ze zijn noodzakelijk. De geschiedenis van de oorlogen moet aandacht krijgen, samen met alle ellende die ze veroorzaken. Denk maar aan de recente ontwikkelingen in Israël of de gevechten in Oekraïne. Ik denk altijd aan de woorden van Laurent De Coninck die langsging in de klassen om het verhaal over Wapenstilstand te brengen: "De grootste verliezers in de oorlog zijn de doden. Er zijn geen winnaars, behalve zij die het overleefden."

Niet vergeten dat we hier in de Westhoek 4 jaar standhielden tegen de Duitsers met de hulp van de Fransen en de Engelsen. De Coxyde Military Cemetery is de grootste Britse begraafplaats aan de Belgische kust met meer dan 1.500 graven. Het is elke dag open, zeker eens langsgaan."

T-d: Het wordt een actieve maand voor onze senioren?

Burgemeester: "Inderdaad. November is sowieso een drukke maand voor het verenigingsleven. In Koksijde hebben we een jarenlange traditie dat we alle senioren uitnodigen voor een feest in cultuurcentrum CasinoKoksijde. En de seniorenweek is daarvan het superlatief. Een manier om mensen samen te brengen, zeker ouderen die wat eenzamer zijn. Ze krijgen zo de kans om buiten te komen."

T-d: De N.116 Nostalgie staat terug op het droge?

Burgemeester: "Ik ben heel blij dat de reddingsactie is geslaagd, want het waren 2 spannende dagen. Een opsteker voor onze gemeente en het NAVIGO-museum. Een dikke proficiat aan het team van het museum en in het bijzonder Günther Vanbleu, Peter Dezutter en Jadrana Demoen voor hun inzet. De firma Ship Support uit Nieuwpoort was ook een grote hulp, zeg maar een rots in de branding."



>> Het orgel dateert uit de 19e eeuw en werd geschonken aan de Onze-Lieve-Vrouw ter Duinenkerk. Jan Vermeire en de burgemeester zijn heel blij met de komst.

een orgelmoment

"Elk orgel is uniek en dit instrument werd gestemd zoals in de 17e eeuw"

De Onze-Lieve-Vrouw ter Duinenkerk is een orgel rijker. Het muziekinstrument stond oorspronkelijk in de Sint-Pieterskerk in De Panne en krijgt een tweede leven in Koksijde. Voor organist Jan Vermeire zijn orgels zijn leven en hij mocht als eerste het nieuwe instrument testen. Tij-dingen ging dan ook bij Jan langs om de juiste stemming op te snuiven.

Tij-dingen: Het orgel werd geschonken?

Jan Vermeire: "De Sint-Pieterskerk in De Panne wordt omgebouwd tot de nieuwe bibliotheek, vandaar. We moesten alleen de verhuiskosten betalen. De oorsprong van het orgel is niet duidelijk, waarschijnlijk werd het in de 19e eeuw gemaakt met hergebruik van ouder pijp materiaal. In 1982 werd het voortreffelijk gerestaureerd door de firma Loncke uit Zarren. Het heeft de klankkleuren van een 18e-eeuws historisch Vlaams orgel. De orgelkast is van prachtig eikenhout."

T-d: Er staat al een groot orgel in de Onze-Lieve-Vrouw ter Duinenkerk. Dit is dan een aanvulling?

Jan: "Klopt. Dit orgel heeft een ander karakter dan zijn grote broer. Ik liet het stemmen in een middentoonstemming, een systeem van stemmen dat in de 17e eeuw veel voorkwam en aan oudere muziek extra klankrijkdom toevoegt. Het is het enige instrument in onze streek dat zo gestemd is."

T-d: Hoe krijg je geluid uit een orgel?

Jan: "Om het simpel uit te leggen: de pijpen werken op dezelfde manier als een blokfluit, maar in een orgel komt de wind door een ventilator in de blaasbalg, om vervolgens terecht te komen in een windlade waarop de pijpen staan. Die staan in rijen opgesteld als verschillende registers, elk met hun eigen klankkleur."

"Het principe van het orgel was al bekend bij de oude Grieken"

T-d: Bepaalt de lengte van de pijpen de toon?

Jan: "Inderdaad. De grote pijpen zijn de lage tonen en de kleintjes de hoge."

T-d: Het orgel is een oud instrument?

Jan: "Het principe van het orgel was al bekend bij de oude Grieken met het waterorgel. Er zijn geschriften uit de 11e eeuw waarin werd beschreven hoe men een orgel moest bouwen. Het oudste orgel dat ik bespeelde, staat in Ostönnen (Duitsland) met pijpwerk uit 1430. Ongelooflijk mooi qua klank."

T-d: Vind je het zelf het mooiste instrument?

Jan: "Zeker weten! Het orgelpatrimonium verschilt in elk land of in elke streek wat zorgt voor een enorme rijkdom en variatie. Ieder orgel is uniek. En natuurlijk zijn we in Koksijde fier op onze prachtige orgels."



Vraag je voorlopig rijbewijs online aan via Beldrive

Je moet voortaan niet meer naar het gemeentehuis om een voorlopig rijbewijs (M36, M18 of M12) aan te vragen. Die vraag je voortaan online aan via Beldrive. Ook de omwisseling van M36 naar M18 of omgekeerd is mogelijk. Een wijziging van begeleider kan je nog niet online aanvragen, maar dat wordt later voorzien.

Surf naar www.tij-dingen.be voor de link en met je eID of itsme kan je je aanmelden op de Beldrive-toepassing. Als je jonger bent dan 18 of je authenticatiecodes nog niet activeerde, kan je je aanvraag niet online doen.

Begeleiders

Voor de aanvraag van een M36- of M12-rijbewijs moeten begeleiders zich eerst registreren, ook via eID of itsme en dezelfde link. In de app geef je aan welke kandidaat je begeleidt. Begeleiders van wie het rijbewijs niet is geregistreerd, krijgen melding dat ze eerst naar de dienst Burgerzaken moeten komen. Dan is er nog geen online aanvraag mogelijk.

Afhankelijk van het type laad je een aantal documenten op (bv. attest theoretisch examen, bekwaamheidsattest rijschool). Neem hiervan een foto of scan voor je de app opstart. Je krijgt een e-mail van de dienst Burgerzaken om je voorlopig rijbewijs op te halen. Betaling (25 euro) gebeurt ter plaatse.

Koksijde genomineerd als Fietsgemeente 2024

Met 9 zijn ze nog: de Vlaamse steden en gemeenten die kans maken op de titel Fietsgemeente 2024. En Koksijde is erbij. Volgend voorjaar zijn de winnaars bekend.

Net als 165 steden en gemeenten kreeg onze gemeente een fietsrapport van de Vlaamse fietser. De voorbije jaren pakten we al veel prijzen. Om die status te behouden, houden we ons wegen- en fietsennetwerk up-to-date.



>> Waar vind je onze deelfietsen? Kijk op koksijde.be/deelfietsen voor alle praktische info.

"Herken de signalen van geweld op vrouwen"

Oranje boven. Van 25 november tot 10 december wordt deze kleur gepromoot via banners en vlaggen aan openbare gebouwen. Elk jaar doen vrouwenorganisaties een oproep om je in te zetten tegen dit geweld. Ook onze gemeente steunt deze actie en zal oranje kleuren.

Wist je dat in België 45 procent van de vrouwen al slachtoffer zijn geweest van partnergeweld? Soroptimist International Veurne-Westhoek klaagt o.a. geweld op vrouwen aan.

Wat zijn de signalen?

- Jaloezie: je verbieden om met de andere sekse te praten, je onder druk zetten.
- Controle: je telefoon of e-mail checken zonder je toestemming. Onuitgenodigd opdagen.
- Isolement: verhinderen dat je jouw vrienden of familie ziet, al je vrije tijd in beslag nemen.
- Schuld: jou verantwoordelijk stellen en jou de schuld geven van problemen.
- Woede: sterke stemmingswisselingen, overreageren op bepaalde problemen, je bang maken.

Waarschuwingssignalen van geweld worden nog te vaak genegeerd of verkeerd begrepen. Dit gedrag heeft een negatief effect op de mentale en fysieke gezondheid van een persoon. Niet alleen slachtoffers, ook familie, vrienden, kennissen en burens moeten de tekenen kennen om op het juiste moment hulp te zoeken.

Over Soroptimist

Sinds 1921 is Soroptimist International een wereldwijde stem voor de rechten van vrouwen, met een vertegenwoordiging in internationale organen zoals de Raad van Europa en de Verenigde Naties. Soroptimist België telt 1.650 leden die ijveren om het leven van vrouwen en meisjes te verbeteren.

Hoe zit het met jou? Merk jij één van de tekens op in je relatie? Praat erover met een vertrouwenspersoon of bel het hulpnummer 1712. In crisisgevallen of noodgevallen moet je het nummer 112 bellen.

SOROPTIMIST
FOCUS OP PREVENTIE

READ THE SIGNS

WE STAND UP FOR WOMEN!

Herken signalen van toxische relaties om huiselijk geweld te voorkomen

>> Herken jij de signalen van vrouwengeweld?

Beaufort strijkt opnieuw neer in Koksijde

Beaufort24? Dat is kunst langs onze kustlijn van 67 km, 7 dagen op 7 en 24 uur per dag. En dat 6 maanden lang. Bewonder vanaf 27 maart werken van internationaal bekende kunstenaars waaronder Johan Creten en Jorge Macchi. De achtste editie van Beaufort bouwt verder op deze succesformule: (inter)nationaal bekende kunstenaars tonen unieke beelden. Welke kunstwerken je ziet en waar is nog een verrassing. Mis dit niet.

Ten Bogaerde

Curator Els Wuyts is geen onbekende in onze gemeente. In 2016 was ze als diensthoofd Cultuur & Erfgoed betrokken bij de lancering van Kunstencentrum Ten Bogaerde. Daarna werkte Els er als curator aan drie tentoonstellingen: 'Monumenten voor de dood' (2016), 'Vloed' (2017) en 'op de grond, tussenin of aan de hemel' (2018). Els Wuyts koos Johan Creten en Jorge Macchi uit als kunstenaars voor onze gemeente.

2 fascinerende kunstenaars

Johan Creten (°Sint-Truiden) woont en werkt in Parijs. Hij is een pionier in de heropleving van de kleikunst. Zijn werk slingert je heen en weer tussen verleiding en vrees. Hij gebruikt bewust verhalen en klassieke beeldtaal om zijn boodschap over te brengen.

Hoewel zijn beelden er onschuldig uitzien, dragen ze vaak een politieke en symbolische lading. Nog indrukwekkender? Zijn monumentale kunstwerken gaan een wisselwerking aan met de omgeving. Met het Koksijdse strand dus.

Jorge Macchi (°Buenos Aires, Argentinië) maakt o.a. tekeningen, schilderijen en installaties. Hij zoekt uit hoe hij met minimale vormen maximale emoties bereikt. Zijn kunst gebruikt een eenvoudige beeldtaal, maar opent de deur naar een raadselachtige wereld waar fictie en realiteit in elkaar overvloeien.

Hij benadert zijn voorwerpen op een bijna surrealistische manier en lijkt verborgen verbanden bloot te leggen. Hij toont dat we van bepaalde objecten meer maken dan ze op het eerste gezicht lijken.

Organisatie Beaufort24: Westtoer en provincie West-Vlaanderen
Meer info via www.triennalebeaufort.be en in de volgende edities van Tij-dingen.



>> Jorge Macchi



>> Els Wuyts



>> Johan Creten

Geef jezelf (en alle jongeren) een stem: doe mee met de jeugdraad

Wil je echt een verschil maken in onze gemeente?
Dan is de jeugdraad dé plek voor jou.

- ➔ Jouw ideeën en meningen tellen.
Beïnvloed beslissingen die onze gemeente veranderen.
- ➔ Ontwikkel je skills: leer leiderschap, teamwork en onderhandelen, vaardigheden voor nu én later.
- ➔ Maak nieuwe vrienden.
- ➔ Naast serieus werk organiseert de jeugdraad ook leuke evenementen en activiteiten.
- ➔ Boost je cv: lid zijn van de jeugdraad staat geweldig op je curriculum.

Interesse? Neem contact op: jeugddienst@koksijde.be

Pssst: volg de jeugddienst op Instagram via [@jeugddienstkoksijde](https://www.instagram.com/jeugddienstkoksijde) voor updates over activiteiten.



oproep: enquête voor jongeren tussen 13 en 24 jaar

Word dé influencer van de Koksijdse jeugddienst

Want jouw mening is (letterlijk) geld waard. Maak Koksijde (nog) geweldiger voor jou en je vrienden.

- ➔ Scan de QR-code.
- ➔ Vul de enquête in.
- ➔ Win 1 van de 20 cinematickets.



En ook ouders mogen hun mening geven...

... in de ouderbevraging van het Huis van het Kind Koksijde. Kinderopvang, naschoolse activiteiten en info rond opvoeden. Er is voor kinderen veel te doen en voor ouders nog meer te regelen.

- ➔ Ken je het aanbod in Koksijde? En ben je (on)tevreden?
- ➔ Vul tot en met woensdag 15 november de enquête in: www.koksijde.be/huisvanhetkind
- ➔ Win een KoksijdeBon van 25 euro.



eerste hulp bij opvoeden

Steun nodig bij het opvoeden van je kinderen?

Opvoeden is belangrijk, dat weet iedereen. Soms gaat het goed, soms heb je twijfels of vragen. En als je eerlijk bent, zijn de uitdagingen niet altijd gemakkelijk. Bij 'Ouders steunen in opvoeden' (OSiO) begrijpen ze dat.

- Hoe praat ik met mijn puber?
- Hoe overleef ik de ochtendrush?
- Hoe leer ik mijn kind omgaan met zijn of haar gevoelens?

Praten met iemand die naar je luistert, helpt. Daarom biedt OSiO een spreekuur aan voor advies rond opvoeden. Wie kan daar terecht? (Plus)Vaders, moeders, grootouders en voogden. Kortom, iedereen die behoefte heeft aan iemand om tegen te praten. Bovendien is het spreekuur gratis en vertrouwelijk.

Wil je een afspraak?

Surf naar www.tij-dingen.be/osio23

en vul het contactformulier in. Een medewerker van OSiO contacteert je zo snel mogelijk.

"Ik ben gescheiden: wat nu?"

Ben je een gescheiden ouder en vraag je je af hoe je je ouderrol moet vervullen na een echtscheiding? Of je nu bewust koos voor deze weg of dat het je overkwam, het is een uitdaging. Volg daarom deze ouderbijeenkomst die je helpt om antwoorden te vinden.

Wanneer? Donderdag 30 november om 19 uur
Plaats? Huis van het Kind, Zeelaan 42, Koksijde

Wat mag je verwachten?

- Een veilige en ondersteunende omgeving waar je jouw ervaringen deelt.
- Praktische tips en handvatten om jouw ouderrol na de scheiding te versterken.
- Interactieve gesprekken en waardevolle inzichten van andere gescheiden ouders.

Deelname is gratis, schrijf je wel in voor vrijdag 24 november: www.tij-dingen.be/osio23

Blijf niet met je vragen zitten en kom samen met andere ouders ontdekken hoe je na een echtscheiding een sterke ouder blijft. Meer informatie: 057 22 62 89 of osio@votjeugdhulp.be





Lezing: Vliegtuigcrashes tijdens WO II in West-Vlaanderen

Op dinsdag 14 november geeft Dirk Decuypere uitleg over opgravingen van gecrashte vliegtuigen uit de Tweede Wereldoorlog. Decuypere focust zich op crashes dichtbij de IJzerregio en op opgravingen waarbij zijn groep voor luchtvaartarcheologie betrokken was. Ook de hulp van het verzet aan de bemanningsleden en de ontsnappingslijnen komen aan bod.

Je bent welkom in 't Oud Schooltje om 19 uur.
Inschrijven: ijzerschreve@gmail.com, prijs: 5 euro.
Tip: ontdek het verhaal van sergeant John Carmichael, begraven in Koksijde, op www.tij-dingen.be

Afscheid: Margaretha Defoer (1917-1923)

Vorig jaar in mei vierden we nog de 105e verjaardag van Margriet in de Witte Burg, een mijlpaal. Ze stond toen zelfs op de cover van Tij-dingen. Ook dit jaar – voor haar 106e lente – kreeg Margriet bezoek van het gemeentebestuur. Margriet werd geboren in Oostduinkerke op 5 april 1917. Ze huwde met Pieter Bedert in 1938 en samen brachten ze zeven kinderen groot. In 2002 verloor ze haar geliefde Pieter.

Verhuizen naar de Leopold II-laan in 2005, vlak naast 'De Mikke', bracht een nieuw hoofdstuk. Ze genoot van de ontmoetingen op het terras van de bekende horecazaak die haar dochter 'Vontje' uitbaat.



'Koko Diamond' strijdt voor het kroontje Miss Travestie Belgium

Michael (38) woont in Oostduinkerke en werkt als verkoper bij patisserie Gheysen. Samen met zijn echtgenoot Nicolas treedt hij op als showqueen. Het alter ego van Michael is 'Koko Diamond'. "Optreden als showqueen is absolute ontspanning voor mij. Ik treed elk weekend op met mijn groep 'The House of Majesty' en dat geeft veel voldoening. Travestie wordt nog te vaak gezien als mannen die rondlopen met goedkope panties en thuis zitten. Terwijl wij echt wel zorgen voor spektakel in dure kostuums."

Op 24 februari neemt 'Koko Diamond' dus deel aan Miss Travestie België. In vergelijking met Miss België is er meer show, meer pluimen en glamour. Kaarten kosten tussen 35 en 90 euro en kan je bestellen via thehouseofmajestyBE@hotmail.com
Steun 'Koko Diamond' en ga naar Oudenaarde op 24 februari!

Weetje: 'The House of Majesty' treedt op tijdens de seniorenweek. Meer op p.15.



't Was ol weg: muzikaal verteltheater in kerk van Wulpen

Dauidsfonds Doornpanne organiseert een muzikale vertelvoorstelling op woensdag 22 november. Kom om 19 uur naar de Sint-Willibrorduskerk in Wulpen voor een monoloog over de heropbouw van de Westhoek na de Eerste Wereldoorlog. Het verhaal katapulteert je terug naar de tijd waarin oorlogskoorts en de Spaanse griep de mensheid in hun greep hielden.

De op waarheid gebaseerde anekdotes zorgen voor humor. Een ontroerend verhaal over veerkracht en vriendschap. Sappig verteld door Bart Cafmeyer, muziek door Kobe Sercu. Tickets: 18 euro (leden: 16 euro).

Contact: davidsfonds.doornpanne@gmail.com

Het KEI zet kunst in beweging

Het Koningin Elisabeth instituut roept lokale kunstenaars op om hun werk(en) tentoon te stellen in de onthaalruimte van het revalidatieziekenhuis. Het KEI biedt zo beginnende én ervaren creatievelingen een forum om hun werk te tonen aan de patiënten en bezoekers.

Anja Praet bijt de spits af. Zij vond haar passie in grafiek en ontwikkelde een eigen stijl in dit ambachtelijk proces. Haar expo loopt tot eind 2023 en is vrij toegankelijk tijdens de openingsuren van het revalidatieziekenhuis.

Ook kandidaat om je werk te exposeren? Contacteer: info@kei.be of 058 22 16 56.



>> v.l.n.r. zie je Anja Praet, Sabine De Brabant (algemeen directeur KEI) en Arne Deblauwe (medewerker HR)

Goede gezondheid begint in je eigen huis

Wist je dat je gemiddeld 85 procent van jouw tijd binnen doorbrengt? Onderzoek wijst uit dat de kwaliteit van de lucht binnenshuis meestal slechter is dan die van buiten. Gezonde binnenlucht is dus belangrijk voor je gezondheid. Het wordt kouder en de wisselende energieprijzen maken het aantrekkelijk om deuren en ramen te sluiten. Is dat wel een goed idee? En waarop moet je letten?

Vervuilde lucht in huis

Bouwmaterialen, poetsproducten en alledaagse spullen geven ongezonde stoffen af die zich in de lucht ophopen. Bovendien produceer je zelf ook vocht, bijvoorbeeld tijdens het schoonmaken, koken of douchen.

- Ventileer regelmatig door ramen tegenover elkaar open te zetten voor een goede luchtstroom.
- Kies voor korte ventilatiemomenten zodat muren en meubels niet te veel afkoelen.
- Open een raam om lucht af te voeren terwijl je de dampkap aansteekt.
- Heb je een mechanisch ventilatiesysteem? Schakel dat nooit uit, zelfs niet in de winter.
- Sluit de ventilatieroosters niet, want dat verstoort de optimale ventilatie.

Gevaren

CO-vergiftiging: wat is dat eigenlijk? Koolstofmonoxide (CO) is een geur-, kleur- en smaakloos gas. Daarom wordt het ook de 'stille doder' genoemd. Het ontstaat bij de onvolledige verbranding van fossiele brandstof zoals hout, kolen, stookolie, gas of petroleum. Let op de symptomen: plotselinge vermoeidheid, hoofdpijn, duizeligheid, braken en kortademigheid.

Hoe voorkom je het?

De kleur van de vlam geeft aan of er een goede verbranding is. Een gele of oranje vlam duidt op onvolledige verbranding en mogelijk CO-gevaar. Een blauwe vlam is veilig. Zorg voor voldoende verse lucht in de ruimte waar je verwarmingstoestel staat en overweeg het gebruik van een CO-melder.

Wat bij een mogelijke CO-vergiftiging?

- Zorg eerst voor je eigen veiligheid.
- Ventileer de ruimte door ramen en deuren te openen.
- Breng slachtoffers naar buiten.
- Bel onmiddellijk de hulpdiensten via 112.



Seniorenweek: chocolade en feest

Het is een geweldig programma met twee bijzondere hoogtepunten: de lezing van chocolatier Dominique Persoone op 7 november (14 uur, 5 euro) en een spetterend seniorenfeest met dragqueens op 22 en 23 november (12-18 uur, 20 euro). Plaats van afspraak? Cultuurcentrum CasinoKoksijde. Dat is natuurlijk maar een fractie van de activiteiten.

Woensdag 15 november

Neem een culturele duik in de site van Ten Bogaerde (10.30 uur) en ontdek unieke stukken in de kelders van de Duinenabdij (14 uur). Sluit de dag af met een filmavond in CasinoKoksijde (20 uur - reserveer via www.casinokoksijde.be).

Donderdag 16 november

Speel mee met traditionele volksspelen (10 uur) en wapen jezelf tegen computerfraude met een informatiesessie over phishing (14 uur).

Vrijdag 17 november

Werk aan je conditie met gymnastiek voor senioren (9.30 of 10.30 uur), maak kennis met 'Mijn Bibliotheek' (10 uur) en rond de dag af met rondleidingen in de bibliotheek en CasinoKoksijde (14.30 uur).

Maandag 20 november

Ontdek de rust van tai chi (10.30 uur) en doe mee met een workshop haken (14 uur).



© Fotodesign Emily

Dinsdag 21 november

Wat gebeurt er achter de schermen van Koksijde Golf ter Hille? Volg om 14 uur een rondleiding. Test om 9 uur jouw digitale skills uit met de Digidokters of wandel mee met ons (14.15 uur).

Lees het volledig programma op www.tij-dingen.be
Meer info: senioren@koksijde.be

- De tickets voor Dominique Persoone (5 euro) koop je aan de balie van het Sociaal Huis,
- De tickets voor het seniorenfeest (20 euro) zijn verkrijgbaar in het toerismekantoor (Zeelaan 303) en aan de balie van het Sociaal Huis.
Drankjes inbegrepen in de prijs van je ticket.
- Alle andere workshops en activiteiten zijn gratis, maar schrijf je wel in: 058 53 43 10.

>> Seniorenfeest op 22 en 23 november, koop je ticket aan de balie van het Sociaal Huis of het toerismekantoor.

Ben je mantelzorger?

Kom naar het Mantelzorgcafé op maandag 6 november (14 uur, zaal De Brug). Schrijf je in: 058 53 43 19 of katrien.debruyne@koksijde.be



Kan je niet goed overweg met je laptop of computer?

Wil je moeiteloos je Androidtablet of smartphone beheersen, de beste apps onder de knie krijgen en je iPad/iPhone tot in de puntjes begrijpen? Volg één van onze cursussen.

Aan de slag met Androidtablets of smartphones (beginners)

Leer niet alleen surfen, e-mailen of foto's en video's bekijken, maar ook heel wat Androidtoepassingen gebruiken. Ontdek handige tips en trucs om meer uit jouw tablet/smartphone te halen.

- ➔ Elke dinsdag (8.30-11.45 uur) van 5 december tot 5 maart (40 lessen)

E-communicatie, internet en onlinediensten (basiskennis vereist)

Wil je alles weten over de beste apps voor je Androidsmartphone en hoe je sociale media beheerst? Leer werken met de apps die je in het dagelijks leven nodig hebt. Word een krak met je smartphone!

- ➔ Elke maandag (8.30-11.45 uur) van 4 december tot 4 maart (40 lessen)



Aan de slag met ICT (voorkennis vereist)

Ben je al bekend met iPad/iPhone, maar wil je er nog meer uithalen? Ontdek handige apps voor sport, reizen, winkelen en bankieren. Met extra tijd voor jouw vragen en interesses.

- ➔ Elke donderdag (8.30-11.45 uur) van 7 december tot 7 maart (40 lessen)

Schrijf je nu in: cvo Cervo-Go
(058 41 51 61 – info@cervogo.be – www.cervogo.be)

Alle cursussen vinden plaats in het annexgebouw (Zeelaan 44) in Koksijde-Dorp.
Contact: Sociaal Huis, Ter Duinenlaan 34
(058 53 43 42 - katleen.calcoen@sociaalhuiskoksijde.be)



Gezocht: vrijwillige kapper voor sociaal kapsalon

Help anderen meer zelfvertrouwen te krijgen door hun haar te knippen in ons 'sociaal kapsalon'. We zoeken kappers met een groot hart voor een paar uur de eerste woensdagnamiddag van de maand. Ervaring is een plus en je kapt niet alleen: samen met Maryse geef je vijf mensen een nieuwe look.

Geïnteresseerd? Neem contact op met de vrijwilligerswerking van het Sociaal Huis via vrijwilligers@sociaalhuiskoksijde.be of 058 53 43 30. Maak een verschil en laat anderen stralen!

3 getuigenissen over alcoholverslaving

"Ik voelde direct dat er mensen waren die mij begrepen"

Alcoholisme raakt niet alleen de verslaafde, maar ook zijn of haar familie. In het kader van de week van het alcoholisme laat 'Al-Anon West-Vlaanderen' 3 anonieme getuigen aan het woord.

Anonieme Alcoholisten (AA), Al-Anon (voor familieleden) en Alateen (voor jonge familieleden) zijn 3 zelfhulpgroepen die alcoholverslaving verhelpen.

Na 9 jaar huwelijk kon ik niet meer verder

"Ik stond op een breekpunt en wilde weg. Alles wat we verdienden, ging naar de afbetaling van ons huis, de kinderen, alcohol en schade (ongevallen, een bril kwijt, gevochten). Een vriend stelde voor om eerst mijn man te overtuigen om naar AA te gaan en ik naar Al-Anon. Ik had mijn man al meermaals voorgesteld om dat te doen, maar daar was nooit sprake van. Omdat mijn valies klaarstond, was hij toch bereid. Meteen zijn we gestart. Ik voelde direct dat er mensen waren die mij begrepen. Eindelijk."

Een papa die drinkt? Ik heb nooit iets anders gekend

"Toen ik zeventien was, liep ik meer en meer tegen een muur van schaamte en pijnlijke voorvallen omdat ik ontdekte dat het bij vrienden niet was als bij ons. Niemand wist hoe ik werd verscheurd. Wie kon ik vertrouwen? Ik was elke keer bang dat ik gekwetst zou worden, bang dat ze zouden ontdekken dat mijn papa veel te veel dronk en domme dingen zei en deed. Een klasgenoot nodigde me uit om naar Alateen te gaan. Ik twijfelde enorm en toch probeerde ik het... en werd met open armen ontvangen. De glimlach, de omhelzingen, de begrijpende blikken. Het was de eerste stap van mijn nieuwe leven."

Toen ik 15 was, kwam ik voor het eerst in contact met alcohol...

"En het had een gunstig effect. Ik voelde mij meer ontspannen en het leven ging precies makkelijker. Ik durfde meer en had het gevoel erbij te horen. Helaas had ik steeds meer alcohol nodig om me zo te voelen. Vrienden merkten op dat ik veel dronk, maar ze moesten zich met hun eigen zaken bemoeien. Mijn leven stond volledig in het teken van drank. De negatieve spiraal werd een draaikolk. Ik dronk mij op een eiland en verloor alles: mijn gezondheid, mijn werk, mijn vrienden, het vertrouwen van anderen, het vertrouwen in mezelf... Toen ik opnieuw werk vond, toonden ze me de weg naar AA."

- **Al-Anon:** voor volwassenen die lijden of leden onder het drankmisbruik binnen hun familie- of vriendenkring (www.al-anonvl.be of info@al-anonvl.be) – **Alateen:** voor kinderen die lijden of leden onder het drankmisbruik van een ouder, familielid of vriend (alateen.vlaanderen1970@gmail.com)
- Hulplijn Al-Anon en Alateen (7/7 en 24/24): 03 218 50 56
- Hulplijn AA (7/7 en 24/24): 078 05 27 27 en 03 677 15 49 (www.aavlaanderen.org)



Abdijmuseum Ten Duinen blijkt voor- en achteruit

Het Abdijmuseum is 20 jaar jong. Een ideaal moment om dat te vieren met toffe activiteiten.
Tip: proef 'Dunewyn', een aperitief op basis van likeurwijn, nu verkrijgbaar met een speciaal jubileumticket.

Ontdek de abdijschiedenis

Wil je de middeleeuwse geschiedenis van de abdij ervaren? Laat onze gidsen je meenemen op een reis vol fascinerende weetjes. Op woensdag 1 november (14.30 uur) is er een rondleiding. Mis de workshop op vrijdag 3 november om 14.30 uur niet. Samen met Elisa Deleersnyder van de Westhoek Academie Koksijde maak je een moderne versie van een middeleeuwse leren portemonnee.

Bezoek het Vanneuvillehuis

De herfstvakantie is hét moment om het werk van Walter Vilain te bewonderen in zijn voormalig atelier. Ontdek het verhaal achter de kunstschilder en medeoprichter van de Westhoek Academie. Check de openingsuren op de website of sluit aan bij een gids op dinsdag 31 oktober om 14.30 uur. Ook op 31 oktober (11 uur) geniet je van een gezellig concert in het Vanneuvillehuis, gevolgd door een aperitief.

Inschrijven en meer info: www.tenduinen.be



Dag van de Wetenschap

Duik in het verleden tijdens de archeologiewandeling

Gemeentearcheoloog Alexander Lehouck verwelkomt je op de historische site van Ten Bogaerde. Wist je dat dit ooit een uithof van de Duinenabdij was? Op zondag 26 november om 10.30 uur ontdek je het onderzoek dat al is uitgevoerd op deze site en haar gebouwen. Zelfs de boomgaard wordt niet overgeslagen.

Praktische info

- Duur van de wandeling: ongeveer 1,5 uur.
- Deelname is gratis, maar wees er snel bij, want de plaatsen zijn beperkt.
- Reserveer via www.tenduinen.be

Dit is je kans om de mysteries van het verleden te ontrafelen. Mis het niet.

De historische rol van Wulpen en Oostduinkerke in de walvisvangst

Walvisvangst in de middeleeuwen zorgde ervoor dat twee Europese walvissoorten, de Noord-Atlantische grijze walvis en de noordkaper, uitstierven in de oostelijke Noord-Atlantische oceaan. Dat toonde een internationaal onderzoek, gepubliceerd in het vakblad 'Royal Society Open Science' op walvisresten aan. Walvisbeenderen die tijdens archeologische opgravingen ook in Oostduinkerke en Wulpen werden gevonden (Koksijde Golf ter Hille).



Middeleeuwse walvisvangst

Wist je dat Europese walvisvangst al in de 8e eeuw begon? Verschillende culturen, waaronder de Basken, Noormannen, Vlamingen, Friezen, Angelsaksen en Scandinaviërs, waren actieve walvisjagers. Deze culturen hadden verschillende technieken en methoden voor de walvisvangst, waaronder speerwerpen, aandrijven en vangen in baaien of fjorden.

Een interessante ontdekking is dat sommige van deze culturen specifiek gericht waren op de jacht op de Noord-Atlantische grijze walvis en de noordkaper. Dit wordt ondersteund door het overwicht van overblijfselen van deze soorten op archeologische vindplaatsen.

Ook Vlamingen

Uit het onderzoek – waaraan gemeentearcheoloog Alexander Lehouck meewerkte – blijkt dat de Vlaamse walvisvaarders vooral de Noord-Atlantische grijze walvis en de noordkaper bejaagden.

Op de site van Koksijde Golf ter Hille, waar hoeses uit de 10e-11e eeuw zijn opgegraven, werden 16 walvisbeenderen onderzocht. Veertien daarvan werden geïdentificeerd als *balaenidae*, waarschijnlijk de noordkaper, terwijl de overige twee als grijze walvis werden geïdentificeerd.

Impact van walvisvangst op uitsterven

De walvisvangst door Europese culturen lijkt een cruciale rol te hebben gespeeld in het uitsterven van de Noord-Atlantische grijze walvis en de noordkaper in de oostelijke Noord-Atlantische Oceaan. Deze soorten werden bejaagd vanwege hun nabijheid tot de kust en zo uiteindelijk naar uitsterving gedreven.

Dit onderzoek werpt een nieuw licht op de geschiedenis van de walvisvangst in Europa en de gevolgen daarvan voor walvispopulaties. De resultaten kregen heel wat internationale persbelangstelling: o.a. The New York Times publiceerde er een artikel over.



Stevige Vlaamse subsidies voor onze musea

NAVIGO-Visserijmuseum en Abdijmuseum Ten Duinen krijgen 298.000 en 258.000 euro werkingsubsidies van de Vlaamse Overheid voor de periode 2024-2028. Meer dan een verdubbeling van de huidige subsidies. Een krachtig signaal dat de inspanningen van onze musea worden gewaardeerd.

Geleverde inspanningen

Elke vijf jaar moeten de musea een beleidsplan indienen bij de Vlaamse Overheid. Op basis daarvan krijgen ze subsidies. Dat die ondersteuning voor de komende beleidsperiode (2024-2028) meer dan verdubbelt voor beide musea, is fantastisch nieuws. Een mooie waardering voor de inspanningen die de gemeente levert om de werking van beide gemeentelijke musea op niveau te houden. Een extra opsteker ook, want beide musea krijgen volgend jaar een make-over.

Voorbeeldwerkingen immaterieel erfgoed en onderzoek

Bij het NAVIGO-museum wordt o.a. de werking rond het immaterieel cultureel erfgoed, zoals het dossier van de garnaalvisserij te paard, als positief geëvalueerd. De grote verwevenheid van het museum met de visserij blijft een voorbeeld voor de sector.

De aandacht voor onderzoek is dan weer de sterkte van Abdijmuseum Ten Duinen, waar men zelfs spreekt van een voorbeeldwerking op het vlak van onderzoeken, zowel binnenshuis als door de participatie aan Vlaamse en internationale onderzoekstrajecten. Lovende woorden dus.

Garnaalvisseringsschip N.116. Nostalgie gered

De N.116 Nostalgie, het houten garnaalvisseringsschip dat eigendom is van de gemeente, zank op maandagochtend 16 oktober aan de vismijn in Nieuwpoort. Omdat het hoogwater werd, mislukten de eerste reddingspogingen.

Op dinsdag 17 oktober slaagde een team er gelukkig wel in om de boot terug boven water te krijgen. 's Morgens werden twee grote kranen geplaatst en brachten duikers singels aan onder het schip. Daarna werd het schip voorzichtig gelicht en van zodra het genoeg uit het water kwam, startte het leegpompen. Ten slotte werd het schip aan wal gehesen en gestut. Het bleef daar even staan voor de meest dringende herstellingswerken.

Meer info en eventuele updates lees je op www.tij-dingen.be



duinen

Waar zand en wind samenkomen

Duin is één van die woorden waar we ons allemaal iets bij kunnen voorstellen. Je denkt al snel aan schaars begroeide zandheuvelds aan de kust die strand en hinterland al eeuwenlang van elkaar scheiden.

Duinen ontstaan altijd door het bijeenwaaien van grote hoeveelheden zand tot metershoge heuvels. Als planten vat krijgen op deze 'zandbergen', kunnen ze onder gunstige omstandigheden tot struweel of bos evolueren. En anders blijven duinen stuiven en op wandel gaan.

De hoofdingrediënten: zand en wind

Elk open (oer)landschap waar los zand aan de grillen van de wind is overgeleverd, kan een plek zijn waar duinen ontstaan. Korrel na korrel worden de zanddeeltjes door de wind opgetild, verplaatst en opnieuw afgezet. De typische kustduinen ken je zeker, maar grotere heidegebieden (Kalmthout, Hoge Veluwe) zijn ook voorbeelden van stuif- of landduinen.

Wandelende duinen

De oorspronkelijke duinengordel die de veenvlakte beschermde, verdween grotendeels langs de Midden- en Oostkust vanaf de 14e eeuw. Maar aan de Westkust bleven lage loopduinen bewaard, toegewezen aan veehouderijen. Dit systeem werkte goed tot het einde van de 13e eeuw, maar toen namen de verstuivingen toe. De economie stagneerde, het beheer verslechterde en konijnen knaagden aan de begroeiing.

Vanaf dat moment werd het duinengebied voornamelijk beheerd als jachtgebied en zeewering onder het gezag van duinwachters. Deze ambtenaren zorgden voor aanplantingen en windbrekers om de duinen te stabiliseren. In tijden van onrust stopte dit beheer en de verstuivingen namen opnieuw toe.

Duinenabdij vecht tegen de Hoge Blekker

De Westkust werd ook geconfronteerd met paraboolduinen, die zich vanaf de zeereep vormden en uiteindelijk de Duinenabdij en het dorp Koksijde bedreigden. De Galloperduin, die vanaf 1500 ten zuiden van de abdij trok, sloot de water- en landweg naar de abdij af. De Hoge Blekkerduin migreerde naar het noorden en gaf de abdij de genadeslag.

Uiteindelijk konden deze duinen pas midden 19e eeuw worden gestopt. De Duinenabdij streed eeuwenlang tegen de krachten van de zee en veranderende duinlandschappen. Haar verhaal is een testament van vastberadenheid en veerkracht. Lees op www.tij-dingen.be/duinen23 waar het woord duin vandaan komt.

>> De Hoge Blekker wandelde verder tot zijn huidige locatie waar het door de omringende verstedelijking veel minder wordt beïnvloed door weer en wind.



Waarom voorlezen jouw kind superkrachten geeft

Voorlezen is veel meer dan alleen woorden op een pagina uitspreken. Je opent een magische deur naar de wereld van verbeelding, taal en leren. 3 redenen waarom voorlezen een must is voor elke ouder:

- **Taalontwikkeling:** voorlezen verbetert het taalinzicht van je kind, vergroot de woordenschat en bevordert de taalvaardigheid.
- **Goede slaapgewoonten:** een verhaaltje voor het slapengaan helpt jouw kind om rustig in slaap te vallen en zorgt voor een kalmerend einde van de dag.
- **Voorlezen legt de basis voor een levenslange liefde voor boeken en lezen.**

Voorleesweek: 18 tot 26 november

Voorlezen, dat is leesplezier doorgeven aan jong en oud. Ook de bibliotheek wil iedereen stimuleren om voor te lezen. Ontdek de collectie voorleesboeken. Of kom naar één van onze voorleesmomenten op zaterdag 4 (voor kleuters) en zaterdag 25 november (voor lagereschoolkinderen). Telkens om 9.30 uur.



Straal nog meer dankzij deze verkeersworkshop

Ben je een stoere fietser of wandelaar? Zorg er dan voor dat je opvalt in het verkeer, vooral nu de dagen korter worden. Daarom nodigt de bibliotheek je uit voor de spannende workshop 'Stralend in het Donker' op woensdag 8 november, van 14 tot 16 uur.

Maak jouw eigen reflecterende afbeelding

Zo ben je nog beter zichtbaar in het donker. We maken gebruik van de nieuwste technologie met onze gloednieuwe 'Fablib' en een vinylsnijder. Jij kiest de afbeelding die bij jou past. En het beste? Neem zelf mee wat je wil bedrukken: je helm, rugzakhoes, boekentas, fluovest of sporttas.

Voor wie? Iedereen vanaf 6 jaar is welkom, kinderen jonger dan 8 jaar mogen deelnemen zonder begeleider. Schrijf je snel in. De inschrijving kost 2 euro en kan via de balie van de bibliotheek of op koksijde.bibliotheek.be

Artificiële intelligentie: vloek of zegen?



Onze digitale samenleving zet een gigantische stap. Software op basis van artificiële intelligentie (kortweg AI) zoals ChatGPT en Dall-E creëren zelf nieuwe teksten en foto's. Supercomputer AlphaGo verslaat de wereldkampioen van het bordspel Go. En ook in de medische wereld zijn de resultaten spectaculair.

Hoe werkt het?

Welke apps en website bestaan er? Hoe gebruik je het zelf? En wat zijn de mogelijke gevaren voor onze maatschappij? In deze geanimeerde lezing gidst Kristof van 'Appstubbief' je via filmpjes en een uitgebreide demo door de wondere wereld van AI.

Deze lezing vindt plaats op donderdag 23 november van 19.30 tot 22 uur. Schrijf je nu in via koksijde.bibliotheek.be of aan de balie (3 euro, niet-leden: 6 euro).

Mijn voornemen met nieuwjaar? Niks nieuws...

Stap binnen in het opmerkelijke jaar van Marlies Van Wemmel, waarin ze de uitdaging aanging om een heel jaar niets nieuws te kopen. Dit project, bekend als #Niksnieuwjaar, bracht avontuur, ontdekkingen en een totaal nieuwe mindset met zich mee.

Marlies nodigt je uit om de basisprincipes en haar drijfveren te ontdekken, vergezeld van levendige anekdotes uit dit opwindende jaar. Laat je inspireren door haar reis van loslaten en bewust leven. En dat is nog niet alles! Breng gerust iets mee voor onze weggeeftafel en maak iemand blij met jouw oude spullen. Wie weet, vind je zelf ook iets.

Mis deze kans niet om te leren hoe je bewuster leeft. De lezing vindt plaats op donderdag 16 november, van 19 tot 20.30 uur. Schrijf je nu in via www.avansa-ow.be (6 euro, niet-leden 8 euro).

DOENKER: een duister verhalenfestival

Stap in de duisternis en laat je betoveren door een magische wereld van verhalen. Bekroonde vertellers zoals Wim Oosterlinck, Annelies Moons en Sali Haidara nemen je mee op zaterdag 25 november, een zintuiglijke reis vol mysterie. Lees alles op p. 31.

Uit in Koksijde - Lees de volledige agenda op www.tij-dingen.be

Woensdag 1 november

17 uur: Koksijde-Dorp, Sint-Pieterskerkhof
Reveil, blz. 26

Donderdag 2 november

10.30 uur: Sint-Idesbald, Sint-Idesbalduskerk
Sint-Hubertusviering: zegening huisdieren, blz. 42

Vrijdag 3 november

14.30 uur: Abdijmuseum Ten Duinen
Familie@tenDuinen, blz. 18

20 uur: cultuurcentrum CasinoKoksijde
Concert *Gerf-Jan Dreesen Quartet*
www.casinokoksijde.be/programma

Zaterdag 4 november

9.30-10 uur: Bibliotheek
Voorleesuurkje voor kleuters (3-5 jaar), gratis,
inschrijven niet nodig

18 uur: Sporthal Koksijde-Dorp
Boksgala, blz. 40

19-22 uur: Sint-Idesbald, Kerkepannezaal
Quiz, 10 jaar De Jutterfjes (vanaf 10j., 5 euro p.p.).
Schrijf je in via overschrijving op BE34 7506 8359 1090
met vermelding groepsnaam

20.15-22 uur: cultuurcentrum CasinoKoksijde
Zaatslow 2.0 Jacques Vermeiren & Luc Verschueren
www.casinokoksijde.be/programma

Donderdag 9 november

14-16 uur: Sociaal Huis (De Brug)
Praat-, spel en breinamiddag – info: 058 53 43 30 of
anne-sophie.dedecker@sociaalhuiskoksijde.be

20 uur: cultuurcentrum CasinoKoksijde
Theater *Bagger Compagnie Cecilia*
www.casinokoksijde.be/programma

Vrijdag 10 november

18-20 uur: Koksijde-Dorp, 't Oud Schooltje
Sint-Maartenssfoet, blz. 42

Zaterdag 11 november

10 uur: Koksijde-Dorp, Sint-Pieterskerk
Herdenkingsplechtigheid *Wapenstilstand Eerste
Wereldoorlog*, blz. 42

9.30-13.30 uur: zaal Witte Burg
Tweedehandsbeurs voor kinderartikelen (gratis)
Org. Gezinsbond Oostduinkerke-Wulpen

Dinsdag 14 november

14-16.30 uur: Sociaal Huis
Groepswandeling *Zifbankenroute*
info: katrien.debruyne@sociaalhuiskoksijde.be

19 uur: Koksijde-Dorp, 't Oud Schooltje
Lezing *Vliegtuigrashes in West-Vlaanderen tijdens WO II*
door Dirk Decuypere, blz. 12

19.30-21 uur: Bibliotheek

Vrijdag 24 november

20 uur: cultuurcentrum CasinoKoksijde
Concert Brussels Jazz Orchestra & Camille Bertault
Gainsbourg
www.casinokoksijde.be/programma

Zaterdag 25 november

9.30-10.30 uur: Bibliotheek
Voorleesuurkje voor lagere schoolkinderen (vanaf 6 jaar),
gratis, inschrijven niet nodig

16-17 uur: Koksijde Golf ter Hille
Golfinitiatie voor volwassenen, gratis,
golfsecretariaat@koksijde.be

17-22 uur:

Duinenhuis
Duister verhalenfestival DOENKER, blz. 31

20 uur: cultuurcentrum CasinoKoksijde
Humor met Hans Cools – Cools & Zonen
www.casinokoksijde.be/programma

Zondag 26 november

10.30 uur: sife Ten Bogaerde
Dag van de Wetenschap, archeologiewandeling, blz. 18
Reserveer (gratis) via www.tenduin.be

Dinsdag 28 november

14-16.30 uur: Sociaal Huis
Groeps wandeling *Zifbankenroute*
info: katrien.debruyne@sociaalhuiskoksijde.be

19-20.30 uur: Bibliotheek
Lezing *Van rouwmythes naar troosttips* door Griet Gobyn

Zondag 5 november

10 uur: Erfgoedhuis Bachten de Kupe
Lezing *Heksen en heksenprocessen* door prof. Monballyu,
5 euro (leden: 2 euro), org. Familiekunde Westkust

15 uur: cultuurcentrum CasinoKoksijde
Familievoorstelling *Tout/Rien (5+)* – Cie Modo Grosso
www.casinokoksijde.be/programma

Maandag 6 november

13.30-17 uur: feestzaal Witte Burg
Kaarten (kleurwhist), rummikub en breinamiddag.
Org. V!@s ODK, telkens op maandag,
info: freddy.bockstael@skynet.be of 058 51 27 20

14-16 uur: Sociaal Huis
Mantelzorgcafé *De Luisterschelp*

19.30-21.30 uur: Bibliotheek
Lezing *Het autonoom zenuwstelsel bij stress, trauma of angst - Polyvagaal theorie*, inschrijven via Avansa-ow.be

Dinsdag 7 november

14-17 uur: feestzaal Witte Burg
kaarten, gezelschapspellen en knutselen, elke dinsdag
info: johnnyvanheste@gmail.com

14-16.30 uur: Sociaal Huis
Groeps wandeling *Zitbankenroute*
info: katrien.debruyne@sociaalhuiskoksijde.be

Woensdag 8 november

12-17 uur: feestzaal Witte Burg
Brood en Spelen (met buffet en volksspelen),
org. V!@sODK, info: freddy.bockstael@skynet.be of
058 51 27 20

14-16 uur: Bibliotheek Koksijde (Willem Eisschotzaal)
Workshop *Stralend in het donker*, blz. 22

Lezing *Leer- en ontwikkelingsproblemen: stoornis of talent?*
inschrijven via Koksijde.bibliotheek.be

Woensdag 15 november

20 uur: cultuurcentrum CasinoKoksijde
Film *Burning Days*
www.casinokoksijde.be/programma

Donderdag 16 november

19.30-20.30 uur: Bibliotheek
Lezing *Niks Nieuwjaar* met Marlies Van Wemmel,
inschrijven via Avansa-ow.be, blz. 23

Zondag 19 november

11 uur: Oostduinkerke, Sint-Niklaaskerk
Zegening Sint-Hubertus (Westhoek Ruiters), blz. 42

Dinsdag 21 november

14-16.30 uur: Sociaal Huis
Groeps wandeling *Zitbankenroute*
info: katrien.debruyne@sociaalhuiskoksijde.be

Woensdag 22 november

19 uur: Sint-Willibrorduskerk Wulpen
Muzikaal verteltheater *'t Was al weg*, blz. 13

Donderdag 23 november

12-18 uur: cultuurcentrum CasinoKoksijde
Seniorenfeest met optredens van Glenn Degeselle en de
dragqueens, tickets (20 euro) in het Sociaal Huis

19.30-22 uur: Bibliotheek
Lezing *Artificiële intelligentie: vloek of zegen?* met Kristof
D'Hanens, (6 euro, leden: 3 euro),
inschrijven via koksijde.bibliotheek.be

(gratis), inschrijven via koksijde.bibliotheek.be

Donderdag 30 november

14-16 uur: Sociaal Huis (De Brug)
Praat-, spel en breinamiddag – info: 058 53 43 30 of
anne-sophie.dedecker@sociaalhuiskoksijde.be

20 uur: cultuurcentrum CasinoKoksijde
Theater/Film Lazarus en Robbin Rooze, *Bloed*
www.casinokoksijde.be/programma

Seniorenweek: lees meer op blz. 15

Expo's in Koksijde: je vindt een overzicht op
www.koksijde.be/tentoonstellingen

Sportaanbod: wekelijks terugkerend, ga naar
www.koksijde.be/sportaanbod

Markt in onze gemeente

op **vrijdag** in Koksijde-Bad van **8 tot 13 uur** in de
J. Van Buggenhoutlaan, elke **dinsdag** in Oostduinkerke
van **8 tot 13 uur** op het Fabiolaplein

Bibliotheek: kijk op koksijde.bibliotheek.be/agenda
voor het volledige programma

Digidokters

4 en 25 november (9.30-12 uur) – vraag je sessie aan
via koksijde.bibliotheek.be

Cultuurcentrum CasinoKoksijde: het overzicht
lees je op www.casinokoksijde.be/programma

Wetenschappelijke nascholing UGent-Koksijde
Surf naar www.casinokoksijde.be/programma

Levenslang leren: volledig aanbod op
www.koksijde.be/levenslang-leren

Duinenhuis: programma van het Natuureducatief
centrum vind je op koksijde.be/duinenhuis

Watergewinning en kleuterzwemmen: info op blz. 41

reveil

"De combinatie van muziek en poëzie maakt het gevoel van verlies concreet"

Pieter Smout en Hannelore Muylleert vormen sinds 2007 een muzikaal duo. Op Allerheiligen brengen ze muziek op het Sint-Pieterskerkhof, het 'ensemble' nodigt gasten uit op het podium. Eén van hen is Bernd Verzele die je meeneemt met pakkende woorden die het alledaagse leed beschrijven. Tij-dingen sprak met hem over Reveil in Koksijde.



Tij-dingen: Wat moeten de mensen weten over het optreden?

Bernd Verzele: "Pieter en Hannelore staan graag met anderen op het podium. Soms zien ze het groot, maar het mag ook gezellig en klein. Voor de voorstelling op Reveil vroegen ze aan Joris Lindemans (bas) en mij (voor de teksten) om langs te komen."

T-d: Wie zijn Pieter, Hannelore en Bernd?

Bernd: "Hannelore houdt van yoga, schapen, Orval en tuinieren. Ze zit liever in haar eigen tuin dan op een tropisch eiland. Pieter is fan van koken en fietsen. Mijn passie is theater: maken, spelen en bekijken. En ik ben onder de indruk van prachtige vergezichten die ik tijdens de reizen met mijn gezin opzoek. Pieter en Hannelore leerden elkaar kennen in het conservatorium in Brussel en sinds 2007 vormen zij een duo. Ze richten zich voornamelijk op zang (Frans, Nederlands, maar ook Duits) en traden al vaak op in binnen- en buitenland. En soms nodigen ze dus ook mensen uit, zoals op 1 november in Koksijde."

"De grootouders van Hannelore hadden een huisje in Oostduinkerke"

T-d: Wat is jullie link met onze gemeente?

Bernd: "Hannelore kwam van kleins af aan naar Oostduinkerke, haar grootouders hadden er een huisje. Zij kan veel herinneringen rapen, naast de vele schelpjes op het strand."

T-d: Wat betekent Reveil voor jou?

Bernd: "Muziek verbindt en zorgt voor troost, euforie en passie. Soms hebben we veel woorden nodig en soms is een beeld, een klank of een gebaar genoeg om elkaar te begrijpen. In andere gevallen bieden woorden ook troost, als het beeld alleen niet volstaat. De combinatie van muziek en poëzie maakt het gevoel van verlies heel concreet, want iedereen verloor al iemand dierbaar. Een spreekwoordelijke schouder doet dan deugd."

T-d: Haal je zelf troost uit woorden?

Bernd: "Woorden kunnen soms hard zijn, maar daar zijn ze niet voor gemaakt. Ze dienen vooral om elkaar beter te begrijpen, om pijn te verzachten... troosten dus. Muziek zorgt voor een extra dimensie – zelfs zonder woorden voel je dan de impact van opeenvolgende noten en akkoorden."



T-d: Wat is het meest troostende dat iemand ooit tegen je heeft gezegd?

Bernd: "Ik zie je graag. Vier woordjes met de mooiste lading die er bestaat. Als iedereen ter wereld, aan één iemand, deze vier woorden zegt, dan zou niemand zich eenzaam voelen. Maar misschien is dat wat naïef. Toch daag ik iedereen uit om dit zoveel mogelijk te zeggen, elke dag opnieuw: aan je partner, je kinderen, je burens. Ik zie je graag."

T-d: Wat brengt de toekomst voor jullie?

Bernd: "Artiesten staan vaak op een spreekwoordelijk kruispunt. We ontmoeten elkaar en proberen samen iets te creëren. Daarna gaat iedereen weer zijn eigen weg. Zo leidt Hannelore een koor waarmee ze binnenkort enkele concerten geeft. Pieter en Hannelore zijn ook nog bezig met een project rond Boris Vian (Franse schrijver, dichter, chansonnier en jazztrompettist, red). Zelf ben ik aan het schrijven aan de voorstelling 'Mon ami Henri/Mijn vriend Henri' rond de vriendschap tussen een Vlaamse soldaat en een Franstalige officier tijdens de Eerste Wereldoorlog. De bedoeling is dat er een echt paard op scène meespeelt. Elke dag staan we op met nieuwe ideeën, sommige overleven de dag, andere sneuvelen al na het eerste bakje troost."

Reveil zorgt voor sfeer en warmte op Allerheiligen

Op woensdag 1 november ben je welkom op het **Sint-Pieterskerkhof** in Koksijde-Dorp van 17 tot 18 uur. Nederlandstalige en Franse chansons worden afgewisseld met troostende zinnen. Pieter Smout en Hannelore Muyllaert dagen je uit om het luisterlied te herontdekken. Bernd Verzele zorgt voor 'Woorden van Troost'. Gratis toegang.

Vogels voederen: een bron van vreugde voor mens en dier

Het heeft iets magisch: de ochtendzon die haar eerste stralen over het landschap werpt, terwijl enkele vogels vrolijk rondfladderen in je achtertuin. Hun gezang vult de lucht en hun veren stralen als juwelen. Voor veel mensen is het voederen van vogels een ritueel. Wist je dat deze eenvoudige handeling niet alleen ons plezier vergroot, maar ook van onschatbare waarde is voor de vogels zelf?

Niet alleen in de winter

Uiteraard is de winter hét seizoen om je tuinvogels te voederen. Dan hebben ze namelijk extra energie nodig om hun lichaamstemperatuur op peil te houden. Geef ze in die periode dus vetrijk voer, zoals mezenbollen en pinda's. Vogels staan eigenlijk altijd onder druk om hun voedingsbehoeften te vervullen. Zowel in de winter – wanneer hun natuurlijke voedselbronnen tijdelijk niet beschikbaar zijn – als tijdens het broedseizoen, want dan hebben hun kuikens een niet-aflatende honger.

Verminder je stress

Kijken naar vogels die zich tegoed doen aan het voedsel dat je gaf, werkt kalmerend. Studies toonden aan dat het observeren van vogels helpt om je bloeddruk te verlagen en angst te verminderen. Het is een natuurlijke vorm van therapie die je geest tot rust brengt.

Jouw kans om vogels van dichtbij te zien

Vogelvoederplaatsen fungeren als natuurlijke ontmoetingsplekken voor verschillende vogelsoorten. Door diverse voeding aan te bieden, trek je een brede waaier aan vogels aan: van het roodborstje tot de sierlijke gaai. Een unieke gelegenheid om deze prachtige wezens van dichtbij te bekijken.

Waar moet je op letten?

- Voer bij voorkeur 's morgens vroeg en zeker niet veel in 1 keer: restjes trekken ratten en muizen aan.
- Geef geen voedsel waarin zout is verwerkt.
- Vermijd margarine of boter, die werken als laxemiddel.
- Voedsel dat makkelijk bevriest, zoals appels, geef je best als geheel en niet in kleine stukjes.

Kortom, vogels voederen is meer dan alleen een aangename hobby. Het is een daad van vriendelijkheid en vrijgevigheid die zowel de vogels als jezelf helpt. Lees meer tips op www.tij-dingen.be



Terugblik: insectenzomer in Koksijde

Afgelopen zomer telden 663 insectenspotters de zeldzame en minder zeldzame insecten die in onze gemeente rondkropen en -vlogen. In totaal werden 769 verschillende soorten gezien. En in die lijst zaten een aantal zeldzame pareltjes.

Toppers

- De blauwvleugelsprinkhaan voert de lijst aan. De sprinkhaan dankt zijn naam aan de helderblauwe achtervleugels die je in rust niet ziet. Alleen na een sprong slaat hij zijn felgekleurde vleugels uit waarmee hij niet kan vliegen, maar wel tientallen meters zweeft.
- Op de tweede plaats staat het charmante oranje zandoogje. Dit vlindertje, met zijn kenmerkende oranje vleugels, is een veelvoorkomende verschijning in onze gemeente.
- Het klein koolwitje sluit de top 3 af. Met zijn witte vleugels en sierlijke vlucht zorgt dit insect voor een vleugje schoonheid.

Wist je dat... mensen sneller waarnemingen van bijzondere soorten doorgeven? Dat is de reden dat de heivlinder (plek 4) hoger staat dan de atalanta (op plek 5). Wellicht kreeg deze vlinder extra aandacht. De heivlinder is een zeldzame soort die hier nog een aantal bolwerken heeft.

Zeldzaam en toch gespot

- Op plaats één van de zeldzame soorten vinden we de sliptijmmot: de vlinder is donkerbruin getekend met over elke vleugel twee witte

dwarsbanden, waarvan de binnenste niet volledig over de vleugel loopt, en een witte stip op de voorvleugel. In België is de soort heel zeldzaam.

- De smalle hermelijnbladroller is een zeer zeldzame soort die je hoofdzakelijk in de duinen ziet.
- De ossentonggraafwants sluit de top 3 af. Ze worden zo genoemd omdat ze op de tong van een os lijken.

Alleen bij ons

Eind 2021 werden in Koksijde rupsen gevonden van de **tamariskwespvlinder**. Aan onze Westkust kijk je dus best 2 keer voor je een wesp een wesp noemt. Op de stammen van de aangeplante tamarisken in Koksijde tref je namelijk de tamariskwespvlinder aan. Deze wespvlindersoort wordt vooral in zuidelijkere en warmere delen van Europa waargenomen.

Het **tubebijtje** *stelis odontopyga* (de soort heeft geen Nederlandse naam) werd voor het eerst ontdekt in België in 1954 en je raadt het al: dat was in onze gemeente. Tubebijen zijn parasitaire bijen. De vrouwtjes dringen binnen in nesten van andere bijensoorten en leggen daar hun eieren. Daarom worden ze ook 'koekoeksbijen' genoemd.



>> oranje zandoogje



>> blauwvleugelsprinkhaan



>> sliptijmmot



>> Vanaf het voorjaar kan je op 16 plekken je afval selectief aanbieden.

16 nieuwe Milieupunten maken sorteren makkelijker in toeristische zone

Het milieu wordt schoner en jouw leven ook. Volgend voorjaar kan je op 16 plekken je afval selectief aanbieden. Milieupunten zijn plaatsen waar je pmd, papier & karton, glas en huishoudelijk restafval sorteert in ondergrondse containers.

Alleen maar voordelen

- Altijd open: een Milieupunt heeft geen sluitingsdagen, je kan er overdag altijd terecht.
- Pmd-afval wordt gratis: gooi je pmd stuk per stuk in de container, net zoals je met glas doet.
- Vaarwel huisvuilzak: verzamel je restafval in een 30 l-zak naar keuze, betaal contactloos met je bankkaart of -app en gooi je zak in de container.
- Goedkoper: je betaalt minder dan voor de reglementaire afvalzak. Heb je er nog? Gebruik ze in de bekende inzamelpunten, die blijven open tot de Milieupunten in werking zijn.
- Snel betalen: de betalende fractie huishoudelijk restafval reken je af met je bankkaart of -app.
- Milieupunten zijn dichtbij, makkelijk in gebruik en één van de goedkoopste manieren om je afval kwijt te raken. Gedaan met opengepikte zakken in het straatbeeld.

Ontdek de locaties

De Milieupunten worden dichtbij jou ingepland. Slim ingepast en waar mogelijk ingekleed in het groen. Om geur- of geluidshinder te voorkomen, liggen alle containers ondergronds. Op www.tij-dingen.be vind je het plan.

Allemaal 'Mooimaker'

We gaan écht voor een propere gemeente. Samen met jou. En met de steun van 'Mooimakers', het Vlaams initiatief tegen zwerfvuil en sluikestorten. Nadat de containers geplaatst zijn, krijgt de omgeving een opknopbeurt. Met extra groen (waar dat kan).

Pas wanneer alle 16 Milieupunten klaar zijn, gaan ze open. Check het stappenplan en volg alle updates op www.koksijde.be/milieupunten (helemaal onderaan: 'Stand van zaken en inrichtingsplannen')

DOENKER: een duister verhalenfestival

Licht uit, magie aan: laat je fantasie los

Het donker. Fascinerend en angstaanjagend tegelijk. Wanneer de zon ondergaat, lijkt alles net dat tikkeltje mysterieuzer. Het ideale tijdstip voor DOENKER. Dompel jezelf onder in een wereld van duistere verhalen. Verhalenvertellers als Wim Oosterlinck (Stubru en Qmusic), Annelies Moons (Radio 1) en Sali Haidara (actrice uit #LikeMe) nemen je mee op een reis die je zintuigen prikkelt.

Magische locaties

Wat DOENKER nog specialer maakt, zijn de bijzondere plekken waar de verhalen tot leven komen. Verwacht vertellingen bij het zwembad, de eeuwenoude kapel van Willibrordus en het historische pompstation van Aquaduin. Dit zijn geen verhalen, maar ervaringen die je niet loslaten.

Meer dan een festival

Zet zaterdag 25 november in je agenda en laat je meeslepen door een wereld vol onverwachte wendingen en diepe emoties. Tickets: 4 euro per locatie (6-12 jaar: 2 euro). Meer informatie vind je op www.duinenhuiskoksijde.be/doenker

Extra: de Sterrenwacht is gratis toegankelijk tijdens DOENKER.



Sterrenkunde complex? Niet als iemand het goed uitlegt

Heb je je ooit afgevraagd hoe de mysterieuze wereld van sterrenkunde werkt? Op vrijdag 3 november om 19.30 uur krijg je de kans om het te ontdekken. Professor Ralph Meulenbroeks, een briljante geest van de Universiteit Utrecht, neemt je mee op een reis door de wereld van sterrenkunde. Maar wat hem echt bijzonder maakt, is zijn passie voor het onderwijzen van wetenschap.

Schrijf je nu in: desterrenjutters@gmail.com



Duik in de Oostvoorduinen tijdens Dag van de Natuur

Dit duinengebied is misschien wat onbekend, maar er groeien zeldzame planten die jouw zorg nodig hebben. Door te maaien en maaisel te verwijderen, help je om deze natuur te behouden. Experts staan klaar om alles uit te leggen.

Wanneer? Op zaterdag 25 november van 9.30 tot 16 uur. Of je nu graag je handen uit de mouwen steekt of liever een rondleiding volgt, je bent meer dan welkom. Afspraak aan de ingang van de Oostvoorduinen, bij de begraafplaats in Oostduinkerke. Meer informatie vind je op de www.natuurpunt.be, afdeling Westkust.

Nog meer natuurtips: onze wandelingen

- Gezinswandeling 'Sponge Plankton en de plastic soep' op vrijdag 3 november. Spelenderwijs ontdek je wat rommel met dieren in de zee doet. Ga op ontdekking langs de vloedlijn.
- Zeewierenwandeling op zondag 5 november. Maak kennis met het boeiende 'levensverhaal' van knotswier, riemwier, zeesla en nog vele soorten zeewieren.
- Paddenstoelenwandeling op zondag 12 november. Door de regen duiken overal paddenstoelen op. Ook in onze duinen. Al gehoord van de Duinfranjehoed, de Duindoornvuurzwam of het Zandtulpje?

Afgevallen bladeren? Nuttige grondstof voor de tuin

Bladeren maken deel uit van de natuurlijke kringloop. Ze beschermen wortels tegen wintervorst, voorkomen erosie en voor planten zijn ze een onmisbare bron van voedsel. Leg een dikke pak herfstbladeren onder struiken en vaste planten om ze te beschermen en te voeden.

Opgelet: je gazon is niet bestand tegen afgevallen bladeren en dus ruim je ze daar beter op.

- Te veel bladval door bomen op het openbaar domein? Ophalingen van de gft-container worden nog tot vrijdag 10 november niet aangerekend.

Bespaar op je energie

Als je een woning of appartement koopt, moet je renoveren als de EPC-score te laag is. Gelukkig win je geld wanneer je jouw woning energiezuinig maakt. Volg één van onze infosessies:

- dinsdag 14 november om 20 uur: Gasthof Bethania, Wulpen
- schrijf je in en spaar geld uit: www.koksijde.be/klimaat

"Wil jij de herfstvakantie afsluiten met een wonderlijke circusvoorstelling?"

Kom dan kijken naar Alexis Rouvre die zonder woorden met materialen tovert en goochelt. Kan jij een kopje doen zweven, een web weven met oma's breigaren of dansen in een groot perpetuum mobile? Deze spectaculaire voorstelling is geschikt voor iedereen vanaf 7 jaar.

Stap binnen in een schilderij van bewegende beelden waar magie in de lucht hangt en elk moment een nieuwe verrassing brengt. Extra: doe na de voorstelling mee met de workshop van Dr. Bloem.

Waar wacht je nog op?

Breng je vrienden en familie mee op zondag 5 november om 15 uur. Tickets krijg je voor 13 euro. Jonger dan 13? Dan betaal je 7 euro. Meer info en reservatie op www.casinokoksijde.be of 058 53 29 99.



© Fabienne Antomarchi

>> Een piepklein circus op 5 november.



© Marco Mertens w.a.t.

>> Camille Bertault meets Serge Gainsbourg op 24 november.

Serge Gainsbourg: een avond vol jazz en magie

Stap in de wereld van Serge Gainsbourg, de legendarische muzikant en provocateur, wiens muziek de grenzen van de tijd doorstaat. Laat je meeslepen door het verhaal van Lucien Ginsburg, die van een rebelse jazzmuzikant en crooner in de Parijse nachtclubs uitgroeide tot de iconische artiest Serge Gainsbourg.

Zijn nummers, doordrenkt van humor en briljante woordspelingen, veroverden de wereld en maakten van hem één van de meest invloedrijke artiesten ooit. Nu krijg je de kans om de magie van zijn muziek live te ervaren.

Muziekicoon

Het 'Brussels Jazz Orchestra', één van de beste bigbands ter wereld, brengt samen met de Franse zangeres Camille Bertault een ode aan dit Franse muziekicoon. Dit is niet zomaar een voorstelling, maar een muzikale reis die je zintuigen prikkelt en je hart verwarmt.

'Gainsbourg' vindt plaats op vrijdag 24 november om 20 uur. Een ticket krijg je voor 22 euro. Jonger dan 26? Dan betaal je 18 euro. Meer info en reservatie op www.casinokoksijde.be of 058 53 29 99.

in woord en beeld



1. Veiligheid boven alles

Om de verkeersveiligheid te vergroten aan onze scholen hebben we 'SCHOOL'-markeringen aangebracht bij alle Koksijdse scholen. Hiervoor kreeg de gemeente subsidies van de Vlaamse Overheid.

2. Willy Bautil wint wedstrijd Cabin Art

Willy veroverde de harten van het publiek en werd uit 65 deelnemers verkozen. Bij zijn eerste deelname dan nog. Het gewonnen paneel toont een zeilschip, op weg naar de IJslandse zeeën om daar kabeljauw te vangen. Op de achtergrond zien we het eerste hotel van Sint-Idesbald: Hôtel des Dunes.

3. Plezant Pendelen

'Plezant pendelen: stap en trap naar school': dat is onze leuze. Kinderen die de fiets nemen of te voet naar school gaan, zorgen voor een gezondere en veiligere schoolomgeving. En dat verdient een beloning! Het is simpel: kom je te voet of met de fiets? Dan verdien je een sticker. Met 50 stickers op je spaarkaart krijg je een KoksijdeBon van 5 euro.

4. Nieuw academiejaar van start

Op 10 oktober startte een nieuw academiejaar voor de wetenschappelijke nascholing. Voor de 10e opeenvolgende keer al. Het wordt een inspirerend jaar met interessante onderwerpen. Schepen Anseeuw verwelkomde alle deelnemers op hun eerste 'schooldag'.



5. Olympisch badmutstalent

Tandem West – organisator van vrijetijdsactiviteiten voor jongeren en volwassenen met en zonder beperking – traint wekelijks in ons zwembad. De voorbije jaren waren ze dan ook uitblinkers op de Special Olympics. Om te tonen dat ze echte sportieve Koksijde-ambassadeurs zijn, sponsorde het gemeentebestuur K-badmutsen voor het hele team.

6. Huldiging sportkampioenen

In Koksijde zijn we altijd trots op de prestaties van onze sporthelden. Bij Surfclub Windekind vielen 6 sportkampioenen in de prijzen. Zij domineerden de golven. De kampioenen van Tafeltennisclub Oostduinkerke schitterden met hun geweldige vaardigheden in de provinciale competities. Aan alle kampioenen: bedankt voor jullie toewijding, passie en harde werk. Jullie zijn sportieve ambassadeurs.



7. K. Comité Koksijde in de Bloemen stopt na 75 bloeiende jaren

Koksijde heeft een ijzersterke reputatie op het vlak van beplanting en bebloeming. Het Bloemencomité zorgde er mee voor dat onze gemeente vandaag een toonaangevende rol speelt in de regio. Na driekwart eeuw stopt het verhaal van het comité, maar hun nalatenschap is groot. Wie bloemencomité zegt, denkt direct aan de jaarlijkse tuinkeuringen. Deze campagne was jarenlang van onschatbare

waarde voor de uitstraling van onze gemeente als bloemenbadplaats. In 1998 waren er 1.100 deelnemers. De recordeditie. Lees op www.tij-dingen.be wie de laureaten zijn van de laatste editie.

Het Bloemencomité steunde ook gemeentelijke initiatieven. Tijdens de eerste drie edities van Koket Koksijde stond het comité in voor de organisatie van de wedstrijd rond de mooiste bebloemde strandcabine.

Eduard 'Wardje' Leys was er als diensthoofd Groen vanaf de oprichting bij als bestuurslid, technisch adviseur en voorzitter. Zijn zoon Ides werd zijn waardige opvolger. De redactie ging langs bij Ides en Nicole Leys en haalde herinneringen op.

Surf naar www.tij-dingen.be en lees het gesprek.



Georges Van Houtte – Chantal Wauquier: 60 jaar getrouwd



Frans Sterckx – Lucie Dumont: 50 jaar getrouwd



Jaak Maesen – Lyliane Soete: 65 jaar getrouwd



François Floridor – Monique Torfs: 60 jaar getrouwd



Albertus Anthonis – Diana Weymans: 50 jaar getrouwd



Luc De Kock – Mieke De Keersmaecker: 50 jaar getrouwd





Geboorten

Léo Marrannes

Ieper, 3 augustus
zoon van Klaas en Iris Erlich

Ernest Dubreil

Veurne, 16 augustus
zoon van Clément en Eugénie Piret

Ares Cornelis

Veurne, 22 augustus
zoon van Glenn en Lize Maesen

Rosalie Tapan

Veurne, 30 augustus
dochter van Unal en Camille Janseghers

Zaya Pires

Veurne, 5 september
dochter van Antonio dos Santos Pires
en Joyce Vermeulen

Huwelijken

Maxim Maes en Lara Colombo Giardinelli

(9 september)

Patrick Meurice en Marie Josée Swerts

(15 september)

Peter Desodt en Svea De Nil

(23 september)

Sébastien Neefs en Nikki Masure

(30 september)

Nick Lips en Sara Broucke

(30 september)

David Barbez en Séverine Saint-Mard

(7 oktober)

Overlijdens

Armande Schmitz, 78 j.

†Oostende, 31 augustus

Jan Baeten, 89 j.

†Nieuwpoort, 1 september

Fransiscus Jacobs, 75 j.

†Oostende, 1 september

Mariette Coppens, 68 j.

†Veurne, 3 september

Marie-Martine Dangreau, 88 j.

†Koksijde, 5 september

Gilbert Vermoote, 90 j.

†Veurne, 5 september

Karel Mahieu, 44 j.

†Koksijde, 7 september

Frans Vanden Bempt, 93 j.

†Veurne, 12 september

Monique Dehaze, 93 j.

†Koksijde, 13 september

Edmond Mylle, 90 j.

†Veurne, 15 september

Jean-Pierre Maghiels, 64 j.

†Seneffe, 16 september

Laurent Parrent, 93 j.

†Veurne, 17 september

Patrick De Spriet, 68 j.

†Koksijde, 18 september

Willy Vanelverdinghe, 81 j.

†Koksijde, 18 september

Lucien Michel, 85 j.

†Veurne, 18 september

Dirk Clopterop, 75 j.

†Veurne, 20 september

Desirée Goethals, 96 j.

†Koksijde, 21 september

Godelieve Pieters, 84 j.

†Veurne, 22 september

Raymond Cuvelier, 87 j.

†Koksijde, 23 september

Freddy Santy, 79 j.

†Koksijde, 24 september

Kathy De Valck, 52 j.

†De Panne, 24 september

Noël Vandekerckhove, 83 j.

†Koksijde, 26 september

José Depuydt, 78 j.

†Nieuwpoort, 30 september

Rosella Cossu, 64 j.

†Koksijde, 2 oktober

Willy Till, 85 j.

†Nieuwpoort, 2 oktober

In Memoriam: Etienne Mommerency (1939-2023)

Etienne Mommerency liet een blijvende indruk achter in Koksijde en ver daarbuiten. In 2018 kreeg hij de titel van ereburger van Koksijde voor zijn inzet op cultureel vlak en dan vooral voor de Garnaalstoet. Zijn bijzondere betrokkenheid bij de Geitestoet in Wilrijk, die hij in 1990 omtoverde tot een historisch-folkloristisch spektakel, leverde hem de eretitel 'Brugs Wilrijkenaar' op. Dat was het begin van zijn reis doorheen de Vlaamse stoeten, waaronder de 'Gouden Boomstoet' in Brugge en de 'Intocht van Karel de Stoute' in Leuven. Maar het was de Garnaalstoet in Oostduinkerke die zijn hart veroverde.



Regisseur van de Garnaalstoet

Van 2004 tot 2019 verzorgde Etienne de regie van de Garnaalstoet, het orgelpunt van de Garnaalfeesten. Deze stoet, die de zee en haar garnaalvissers eert, lokt elk jaar duizenden kijklustigen uit Koksijde en ver daarbuiten.



"Boksen is als schaken, maar dan met je lichaam" (Muhammad Ali)

Boksen is één van de lastigste sporten. Het is een tactische vechtsport waarbij naast ringinzicht ook de coördinatie van je voeten, ogen en handen centraal staan. Je moet natuurlijk ook een uitstekende conditie hebben.

Boksgala

Een boksmatch bekijken? Op zaterdag 4 november organiseert Boksschool Koksijde opnieuw een boksgala.

Op het menu? 20 kampen. Naast ervaren bokscers treden ook enkele Koksijdenaars aan voor hun allereerste bokswedstrijd. Sfeer verzekerd en jij bent zeker welkom. Plaats van afspraak? Sporthal Koksijde-Dorp, start om 20 uur. Meer info: boksschool.koksijde@gmail.com

Race met je mountainbike op het strand

Stel je voor: de zilte zeelucht in je neus, het zachte zand onder je wielen en een adrenalinekick die je hart doet racen. Dat is de Sauteuse Beachchallenge Koksijde. Een strandrace met mountainbikes op zondag 5 november. Er is een gezamenlijke loopstart ter hoogte van het openluchtzwembad (Astridplein) om 12.30 uur.

Durf jij de uitdaging aan?

Het is tijd om je mountainbike te omarmen en het avontuur op te zoeken. Met de keuze tussen een uitdagende race van 22 km en een episch traject van 44 km verleg je jouw grenzen op het strand van Oostduinkerke. Schrijf je nu in: sandmanevents.be/beach-challenge-koksijde

Blijf fit, ook in de winter

En hoe doe je dat beter dan met 1 van de sporten die je kiest uit ons uitgebreid sportgamma.

Je vindt alle sporten op www.koksijde.be/sportaanbod

Toch nog een vraag? De sportdienst lost die voor je op: sportdienst@koksijde.be of 058 53 20 01.

Zone rond hockeyveld kreeg groene make-over

De voorbije weken gonsde het van de bedrijvigheid rond het hockeyveld. Wat vroeger nog een braakliggend terrein was, is nu een extra sportparadijs.

Meer dan gewoon groen

- De lager gelegen zones zijn ontworpen om water op te vangen, wat niet alleen de natuur ten goede komt, maar ook zorgt voor een gezonde omgeving.
- De hoger gelegen zones zijn een uitbreiding van het Paul Herygers mountainbikeparcours, met uitdagende technische secties die de harten van mountainbikeliefhebbers sneller doen kloppen.
- En voor de lopers is er ook goed nieuws: rondom ligt een Finse loop piste met een zachte ondergrond van houthaksel. Met 1 rondje leg je al meteen 1.300 meter af. Ideaal voor joggers dus.

Of je nu een liefhebber bent van groen, een adrenalinejunkie op zoek naar mountainbike-uitdagingen, of een jogger... deze plek doet je watertanden.



Ontdek Qi Gong en versterk je levensenergie

Iedere woensdag, van 18.10 tot 19.20 uur, is het Qi Gong-dag en iedereen is welkom, ongeacht je leeftijd. Qi Gong is een eeuwenoude bewegingsleer die je levensenergie, Qi, opbouwt. Denk maar aan een vorm van staande yoga met speelse herhalende bewegingen. Het revitaliseert je lymfesysteem en laadt het op met levensenergie, van top tot teen.

Schrijf je ter plekke in (gemeenteschool Koksijde) voor 1 les of de hele reeks (12 euro per sessie). Meer informatie via John Butaye: JohnButaye@gmail.com of 0477 395 227.

Swimmathon: Koksijdse scholen zwemmen de kustlijn af

Niet in de zee, maar in het zwembad, want het moet veilig blijven. Alle lagereschoolkinderen mogen deelnemen. Het doel? In 2 keer 12 minuten zo'n groot mogelijke afstand zwemmen. Misschien halen we met jouw hulp 67 km, de lengte van onze kustlijn.

- Afspraak op 17 november om 18.15 uur aan het zwembad. Schrijf je in via je LO-leerkracht.

Gezinsbond organiseert watergewenning (vanaf 4 jaar) en kleuterzwemmen (vanaf 5 jaar)

- In het Zwem- en Recreatiebad Hoge Blekker op 7, 10, 14, 17, 21, 24, 28 november en 1, 5, 8 december
- Prijs: 75 euro (leden krijgen 15 euro extra tegoed op hun spaarkaart).
- Meer info en inschrijven: oostduinkerke.wulpen.gezinsbond.be



Sinte-Moarten, koeken en toarten...

Staat je schoentje al klaar? Mooi, want op vrijdag 10 november komt Sint-Maarten naar Koksijde-Dorp. Ga samen op avontuur. Het hoogtepunt? De verbranding van Pietje Pek op de brandstapel.

Op de foto met Sint-Maarten? Dat kan en je krijgt bovendien nog snoep ook. Kinderen die hun biet in een mooie lantaarn veranderen, verdienen nog iets extra. Heb je geen biet? Geen paniek. In 't Oud Schooltje ligt er nog één klaar voor jou. De stoet begint om 18 uur.

Op 11 november herdenken we

Om 10 uur is er de kerkdienst in de Sint-Pieterskerk (Koksijde-Dorp) met aansluitend de bloemenhulde aan de militaire begraafplaatsen en aan het monument van de gesneuvelde soldaten (L. Hegerplein).

Om 11.30 uur vindt het défilé plaats voor het Sint-Pietersplein. Achteraf is er een receptie in feestzaal 't Oud Schooltje.



Laat je huisdier of paard zegenen in Sint-Idesbald...

Kom met je viervoeter (paard, hond of kat) naar de Sint-Idesbalduskerk in de Strandlaan. En laat het dier zegenen door de pastoor tijdens de Sint-Hubertusviering. Het feest van de jacht vindt in onze gemeente plaats op woensdag 2 november om 11 uur. Plaats van afspraak: Strandlaan, aan de kerk. Wie was Sint-Hubertus? Lees het op www.tij-dingen.be

...of in Oostduinkerke (Westhoek Ruiters)

Ook op zondag 19 november zijn ruiters, paardenvissers, honden en hun baasjes welkom. De zegening begint om 11 uur aan de Sint-Niklaaskerk, gevolgd door een drink- en eetfestijn in Manege Ter Duinen. Met muzikale begeleiding door 'Jachthoornblazers Rallye Sint Veroon'. Contact en inschrijving: westhoekruiters@gmail.com of via Facebook.

Een week lang griezelen in Spooksijde

Je voelt het bloed door je lijf stromen en je hart klopt in je keel. *Bonk*. Het is bijna middernacht en uit elke hoek sluipt een griezel je richting uit. *Bonk*. Is je laatste uur geslagen? Tijdens de herfstvakantie verandert onze gemeente in een griezelige nachtmerrie voor jong en oud. Durf jij naar buiten?



Durvers gezocht: halloweendoolhof 'The Mine'

Nog tot 5 november loert achter elke hoek een engerd in het halloweendoolhof op het strand van Sint-Idesbald. Geen gewoon doolhof, maar een spookmijn waar 100 jaar geleden een experiment mislukte... Toegang? 6 euro, maar de echte durvers komen *after dark* voor 12 euro (21, 25, 28, 30, 31 oktober en 4 november van 19 tot 23 uur). O ja, vergeet niet langs de lokale handelaars te gaan voor de spookjeszoektocht.



Spectaculaire afsluiter: halloweenstoet en heksenverbranding

Het hoogtepunt van de week is ongetwijfeld de halloweenstoet op dinsdag 31 oktober. Een optocht vol animatie en muziek die kronkelt van de Kerkepannezaal naar de Zeedijk. Het ruisen van de golven kondigt de heksenverbranding aan. Een sissend spektakel dat je niet mag missen.



En dat is nog niet alles...

Van een vuurspektakel (zat. 28 oktober) en een griezelfilm 'The Addams Family' in openlucht (zon. 29 oktober) tot het uithollen en versieren van pompoenen (din. 31 oktober)... Koksijde bezorgt jou een huiverende Halloween. De jongste griezelaars maken de dansvloer onveilig tijdens de gratis 'Halloween-Kids party' op maandag 30 oktober (G. Grandplein), gevolgd door een knallend vuurwerk op het strand.

Trek je engste kostuum aan en griezel. Of je nu houdt van spannende doolhoven of vurige optochten, in Koksijde beleef je tijdens Halloween sowieso de tijd van je leven. Maar pas op: de klok tikt. *Bonk*.

Het volledige programma met alle details vind je op visitkoksijde.be/halloween en www.tij-dingen.be



in de kijker: Coxyde Military Cemetery

Een tijdloos eerbetoon aan zij die hun leven gaven voor vrede en vrijheid

Tijdens de Eerste Wereldoorlog lag Koksijde ongeveer 10 kilometer achter de frontlinie. Het dorp (wat het toen nog was) werd gebruikt als rustplaats voor de troepen en werd af en toe beschoten, maar de begraafplaats – opgestart door de Fransen – werd als veilig beschouwd. Vanaf juni 1917 groeide het uit tot de belangrijkste Commonwealth-begraafplaats aan de Belgische kust. De doden uit de frontlinie werden er 's nachts begraven.

De Fransen keerden terug naar de sector in december 1917 en bleven de begraafplaats gebruiken. In 1918 werden er maritieme slachtoffers van het Commonwealth begraven, afkomstig uit bases in Duinkerke. Na de wapenstilstand werden de stoffelijke resten van 44 Britse soldaten naar de begraafplaats gebracht.

Tijdens de Tweede Wereldoorlog deed de begraafplaats opnieuw dienst, voornamelijk voor slachtoffers die vielen bij de verdediging van de omtrek *Dunkirk-Nieuport* in mei 1940.

De begraafplaats herbergt 1.507 Commonwealth-graven uit de Eerste Wereldoorlog, waarvan de Franse graven uit die periode sindsdien zijn verwijderd. Van de 155 graven uit de Tweede Wereldoorlog zijn er 22 niet geïdentificeerd. Sir Edwin Lutyens ontwierp de begraafplaats.

Britten bleven achter

Van de ruim 200 militaire begraafplaatsen uit de Eerste Wereldoorlog in West-Vlaanderen zijn er 10 Belgisch, 4 Duits, 2 Frans en 1 Amerikaans. Alle andere zijn Brits – waaronder de Coxyde Military Cemetery – en worden beheerd door de Oorlogsgravendienst van het Gemenebest. Het Britse Rijk besliste als enige om na de oorlog geen doden te repatriëren. Want in de praktijk was dat alleen voor rijke families weggelegd.

Het verbod kwam er om iedereen gelijk te behandelen, maar zorgde voor een nieuwe ongelijkheid: wie het graf van een geliefde wilde bezoeken, moest daarvoor op reis gaan. En dat konden alleen de rijksten. Terug naar hun eigen land gingen de Britse gesneuvelden dus niet.



oud-strijders

"We mogen het verleden niet vergeten"

In Koksijde hebben we een lange traditie om oud-strijders en de gesneuvelden uit beide wereldoorlogen te herdenken. Plechtigheden die de herinnering levend houden aan zij die hun leven gaven voor het vaderland. Tij-dingen sprak met Jean-Louis Peeters, voorzitter van het 'Koninklijk Verbond der Veteranen Koning Leopold III' en ceremoniemeester voor de plaatselijke plechtigheden.

Tij-dingen: Oud-strijders zijn er (bijna) niet meer. Hoe houden jullie de herdenking levend?

Jean-Louis Peeters: "In onze vereniging (Leopold III) zitten nog twee echte oud-strijders uit de Tweede Wereldoorlog van respectievelijk 94 en 96 jaar oud. Eén oud-strijder kan de plechtigheden wel niet meer bijwonen door zijn mindere gezondheid. Gelukkig besliste de legertop dat elke militair die minstens 4 maanden een buitenlandse opdracht vervulde, als veteraan wordt bestempeld. Zo kan er vers bloed instromen en daardoor telt onze vereniging 2 extra veteranen. We zoeken altijd nieuwe mensen. Wie geïnteresseerd is, mag contact opnemen."

T-d: Zijn al jullie leden (ex-)militairen of zitten daar ook gewone burgers tussen?

Jean-Louis: "In het begin waren het inderdaad allemaal militairen en in ons geval dus militairen die onder Leopold III vochten. Ondertussen mogen ook sympathisanten lid worden. Gewone burgers dus. Alle vaderlandslievende verenigingen staan open voor wie interesse heeft. Ik denk dan aan iemands vader of grootvader die streed in de Tweede Wereldoorlog of iemands oom die krijgsgevangene was."



T-d: Welk monument voor de gesneuvelden vind jij het mooist?

Jean-Louis: "Het monument voor de zoeaven in Koksijde-Bad. Vooral vanwege de geschiedenis. Ik ben een ex-militair van het Kwartier in Lombardsijde waar de zoeaven ook op 2 plekken worden herdacht. Sowieso vind ik elk monument belangrijk. We mogen het verleden niet vergeten."

T-d: Sinds kort ben je ceremoniemeester, wat houdt dat in?

Jean-Louis: "De gemeente organiseert de plechtigheden, in Koksijde is Darius Hillewaere mijn contactpersoon en ik zorg samen met hem voor het goede verloop: welke liederen worden er gespeeld of wie loopt vooraan? Of zorgen voor een parasol als het te warm is of een stoel tijdens een lange ceremonie. In de praktijk veranderen de scenario's niet zoveel. Ik let ook op de kledij, maar ik ben wel niet te streng, want het zijn allemaal vrijwilligers. Voor de mensen zijn vooral de vaandels belangrijk, dus zorg ik dat er zeker genoeg vaandeldragers zijn. Mijn zoon en dochter dragen ook soms een vaandel. De traditie wordt dus voortgezet. *(glimlacht)*"

Wil je ook lid worden van een vaderlandslievende vereniging?

Neem contact op met: Jean-Louis Peeters (1rdtca@gmail.com), Werner Mallengier (NSB Koksijde - werner.betty@skynet.be, 058 51 54 82), Ronny Decraemer (NSB Oostduinkerke - ronny.decraemer@skynet.be, 0479 53 46 50) of Claude Meersseman (Nationaal Verbond Oud-Krijgsgevangenen - claude.meersseman@skynet.be, 058 51 26 09)

De fakkel van Koksijde: Johan Vanhoucke

In de rubriek *De fakkel van Koksijde* draagt een inwoner het woord over aan iemand anders. De enige voorwaarde is dat hij of zij een directe link heeft met Koksijde. Eveline Wallaert kreeg de fakkel in september en gaf die door aan Johan Vanhoucke.



Tij-dingen: Leg eens kort uit wie je bent, wat je doet en waar je vandaan komt.

Johan Vanhoucke: "Ik ben Johan Vanhoucke, geboren in Veurne, maar opgegroeid in Wulpen waar mijn ouders, Marcel en Marie-Anne, eerst café 'De Bascule' openhielden en later de 'Bridge'. Ik ben elektricien op rust en trad in de voetsporen van mijn vader Marcel. Ondertussen namen twee van mijn zonen, Jimmy en Tommy, de zaak over. Een echt familiebedrijf dus van 3 generaties oud. Samen met mijn vrouw Yolande heb ik 10 kinderen: Jimmy, Sofie, Annelies, Lobke, Tommy, Jo, Wim, Lieselotte, Famke en Lientje. Zij zorgden op hun beurt voor 22 kleinkinderen. Ik ben blij dat al mijn kinderen het goed stellen. Tijdens familiefeesten is het altijd levendig, maar voorlopig slagen we er nog in om dat bij ons thuis te doen. De meubels vliegen dan wel buiten. (*glimlacht*)"

T-d: Wat doe je om tot rust te komen?

Johan: "Wandelen. En dan liefst in mijn eentje. Vroeger ging ik, voor ik begon met werken, altijd een eindje lopen in het Hannecartbos, dat ligt vlak achter mijn deur. Nu hou ik het op een wandeling. Wel bijna elke dag. Hierachter door het bos en de duinen richting zee om dan langs het strand te wandelen. Liefst als er (bijna) geen volk is."

T-d: Heb je nog andere hobby's of passies?

Johan: "Mijn grootste hobby? Mijn zonen en dochters helpen, hen af en toe een duwtje in de rug geven en de ene keer lukt dat al beter dan de andere keer. Als iedereen goed in zijn of haar vel zit, ben ik gelukkig. En muziek. Ik speel trompet in de harmonie 'Koninklijke Vrienden van de Brandweer'. Vroeger was ik voorzitter en nu ben ik nog elke week van de partij als muzikant."

T-d: Heb je al overwogen om te verhuizen?

Johan: "Ja en nee. Heel mijn leven al ben ik op zoek naar een boom waaronder ik mij kan zetten en volledige rust vind. Voorlopig vond ik nog geen betere dan de bomen bij mij thuis. (*lacht*) Vroeger gingen we veel op reis naar Zuid-Frankrijk en even heb ik overwogen om naar ginder te verhuizen, maar ik ben blij dat ik het niet deed. Het is daar nu te warm."

T-d: Tot slot. Wie krijgt De fakkel van Koksijde van jou en waarom?

Johan: "Roger Alleweireldt. Hij is een geboren Wulpenaar en hield jarenlang een kapperszaak open op de dijk in Oostduinkerke. Hij is een goede vriend van me."

Lees waar Johan nog over droomt op www.tij-dingen.be



Volgende editie

- ➔ Een magische lichtwandeling
- ➔ Klaar voor de eerste winterprik?
- ➔ Kerst is de mooiste tijd van het jaar



Ontdek de magie van muziek in het Museum Paul Delvaux

Wil je een muzikale reis ervaren tussen de kunstwerken van het Paul Delvaux Museum? Dan is dit jouw kans. Op zaterdag 4 november om 17 uur speelt de getalenteerde Belgische cellist, Paul Heyman, een buitengewoon concert met het thema 'Bach en daar voorbij'. Een muzikaal avontuur dat je niet mag missen.

Paul Heyman maakt zowel nationaal als internationaal furore, hij schittert als solist en in kamermuziekensembles. Zijn indrukwekkende carrière bracht hem naar zalen en festivals over de hele wereld waaronder de Bozar, het Klarafestival, de Liszt Academy in Boedapest en de National Concert Hall in Dublin. Nu neemt hij je mee op een reis door de meesterwerken van Bach, Crum, en Bloch.

Meer info en tickets (15 euro): www.delvauxmuseum.be

Getijden november

dag	hoogwater	laagwater
wo 1	02:43 en 15:00	09:27 en 21:51
do 2	03:27 en 15:45	10:08 en 22:31
vr 3	04:12 en 16:32	10:50 en 23:13
za 4	05:01 en 17:28	11:41
zo 5	06:00 en 18:33	00:08 en 12:49
ma 6	07:08 en 19:47	01:15 en 13:55
di 7	08:21 en 21:03	02:21 en 15:02
wo 8	09:30 en 22:05	03:33 en 16:14
do 9	10:22 en 22:51	04:48 en 17:12
vr 10	11:03 en 23:29	05:35 en 17:53
za 11	11:39 en 23:59	06:10 en 18:28
zo 12	12:11	06:42 en 19:00
ma 13	00:35 en 12:44	07:15 en 19:35
di 14	01:07 en 13:19	07:51 en 20:11
wo 15	01:40 en 13:55	08:29 en 20:49
do 16	02:17 en 14:34	09:07 en 21:28
vr 17	02:55 en 15:15	09:47 en 22:08
za 18	03:37 en 16:02	10:31 en 22:55
zo 19	04:25 en 16:59	11:26 en 23:54
ma 20	05:30 en 18:19	12:34
di 21	06:57 en 19:42	01:03 en 13:42
wo 22	08:12 en 20:53	02:11 en 14:51
do 23	09:17 en 21:55	03:24 en 16:05
vr 24	10:14 en 22:50	04:42 en 17:11
za 25	11:05 en 23:39	05:39 en 18:02
zo 26	11:52	06:26 en 18:48
ma 27	00:24 en 12:37	07:09 en 19:31
di 28	01:07 en 13:21	07:51 en 20:12
wo 29	01:50 en 14:05	08:32 en 20:53
do 30	02:32 en 14:48	09:13 en 21:32

Referentieplaats is Nieuwpoort.

Gemeente info

Zeelaan 303
8670 Koksijde
058 53 30 30 - info@koksijde.be

Tij-dingen ging in druk op 19 oktober.
Met wijzigingen na die datum kon de redactie geen rekening houden.



Lees de XL-versie van Tij-dingen online: www.tij-dingen.be

"Herinneren is koesteren: we mogen nooit vergeten"

Op 11 november herdenken we de wapenstilstand die een einde maakte aan de Eerste Wereldoorlog, één van de meest verwoestende conflicten in de geschiedenis. Een dag om nooit te vergeten, want ze herinnert ons aan kostbare lessen uit het verleden.

De Eerste Wereldoorlog bracht onnoemelijk leed en verlies van levens met zich mee. Het is een herinnering aan de verwoestende gevolgen van oorlog en het belang van vrede en diplomatie.

Vrede is niet vanzelfsprekend

Wapenstilstandsdag herinnert ons eraan dat vrede niet vanzelfsprekend is, maar iets waarvoor we moeten strijden. Een dag om de moed en opoffering van zij die vochten te eren en na te denken over de zinloosheid van oorlog.

Zoals Jimmy Carter ooit zei: "We will not learn how to live together in peace by killing each other's children". Laten we blijven herdenken op 11 november, zodat de offers van zij die hun leven gaven voor vrede niet voor niets zijn.

